

Vasa Kärven



Distriktslogen Norra Sverige nr 19, Vasa Orden av Amerika
En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation

DM har ordet



Kära Vasasyskon,
Nu skriver vi redan 1 november; vart tar tiden vägen? Igår var det Halloween och snart är det 1:a advent, med den farten vi har.

Senast jag skrev hade flera kraftskivor hållits, nu har vi haft glädjen att starta upp loge-verksamheten igen. Till glädje för många, att åter kunna samlas och umgås med alla härliga Vasasyskon.

Vi började september med att följa med medlemmarna i Logen Knallen nr 745 till

Ågården, en bit utanför Borås och blev varmt välkomnade av Ulla-May, Bengt och Anne-Louise Wingborn till deras gård. En spännande frågesport började vi med, sen samlades vi i ladan till fint dukade bord och njöt av god mat och härlig musikunderhållning och en musikquiz. Varmt tack för att ni öppnade ert hem och ordnade så fint för oss, en arbetsgrupp från logen var också med och hjälpte till.

I mitten av september åkte Kurt och jag till Härnösand, i sällskap med logens DD Hans Ögren och Sylvi Köönverk. Vi kom till Logen Härnösand nr 673; på detta logemöte presenterades röstningen som skett om att lägga ner logen, vilket

kommer att ske vid årsskiftet. Efter nästan 60 år kom denna fina loge till vägs ände. Vemodigt och ledsamt var det, trots allt så hade vi en mycket varm och trivsamt kväll tillsammans med deras härliga medlemmar. Jag kommer även att närvara på deras sista logemöte den 17 november.

I mitten av oktober hade min egen loge, Logen Bråviken nr 751, sitt första logemöte. Alltid en glädje att träffas. Vår cateringleverantör berättade om hans väg till att bli kock och sen ha en egen restaurang och nu en cateringfirma. En spännande resa.

Helgen efter reste vi tillsammans med DK Ann-Sara Liljeblad samt Karl

Forts... sid 2

50-årsfirande Kungälv

Vasa Orden av Amerika bildades 1896 i New Haven Connecticut, USA, av svenska emigranter. Det ursprungliga syftet var att hjälpa landsmän genom att ge ekonomisk och social trygghet vid sjukdom och nöd.

Senare har Orden utvecklats till att bli en vänskaps- och kulturorganisation med lokalloger i Sverige, USA och Kanada. De svenska logerna bildades för att bistå de amerikanska logerna med att bevara svenska traditioner och upprätta vänskapliga band mellan länderna.

Den 27 oktober 1973 bildades en lokalloge i Kungälv, Logen Kongahälla nr 702.

Initiativtagare var Inez och Algot Liefeldt som samlade ett femtiotal intresserade personer främst från Kärna. Logen utvecklades till att hälsa den 100:e medlemmen år 1977.

Samtidigt med logen bildades en sångkör, Vasakören, och några år senare även Vasa folkdansare från Kungälv. Kören och dansarna har under åren framfört Emigrant- och Bellmanspel vid olika kulturarrangemang såsom Solliden på Skansen, Fallens dag i Trollhättan, Emigranternas hus i Göteborg, Marstrand, Fregatten i Stenungsund, Kvarnkullen i Kungälv och många andra platser.

Framföranden görs fort-löpande vid äldreboenden och

Forts... sid 2

Kalendarium: 2024

- 5 januari - Logen Stockholm 90 år
- 7 september - Logen Göteborg 100 år
- 16-17 mars - tjänstemannakurs Lidköping



Ur innehållet:

Kongahällslaget	2
Logen Stockholm.....	2
Logen Härnösand	4
Logen Knallen	5
Julhälsning DL19.....	6
Övriga hälsningar	7



DMhar ordet...

Jerlock från vår loge till Kungälv. Vi checkade in på Fars Hatt och senare tog vi oss till Logen Kongahälla nr 702 och deras 50-års jubileum. Ett fint logemöte med stilfull Fanparad. Vi samlades därefter och minglade lite innan vi klev in till fint dukade bord och härliga människor runt omkring oss.

Underhållningen var fantastisk. Pianisten, vokalisten David Carbe spelade upp och sjöng, detta tillsammans med sångerskan Stina Klintbom. Applåderna var många. Tack till er alla i Logen Kongahälla för ett mycket fint arrangerat jubileum.

Oktober månads sista Vasa Orden resa avslutades med att jag och DK Ann-Sara Liljeblad, FDM Connie och SLD Einar Grön samt O Rev Göran Bengtsson tog oss till Ljungby, där vi samlades tillsammans

med motsvarande tjänstemän från DL20, för att skarpt påbörja planeringen inför bildandet av ett nytt Distrikt i Sverige som planeras ske på Distriktsmötet 2025.

Två månader har vi kvar på detta år 2023, Jag önskar er alla trivsamma möten och efterkapitel.

Förutom resan till Härnösand har vi två möten i vår egen loge kvar i år. Vi kommer även att besöka Logen Enköping nr 646 den 2 december som blir denna loges sista logemöte - en gammal fin loge. Sista december läggs logen ner efter 63 år. Ledsamt och sorgligt.

Våra varma tankar till er alla fina Vasasyskon i vårt vackra avlånga land. Ett stort Tack för allt fint arbete ni gör i era loger och för vår Orden. Tack för det varma mottagandet vi får när vi besöker er. Tillsammans ser vi fram emot

kommande år, som startar med att logen Stockholm nr 589 har sitt 90-årsjubileum.

Vi får alla tillsammans jobba på med att ta hand om varandra i logerna och hitta olika vägar för att få fler medlemmar.

Kurt och jag vill önska er alla och era familjer en fridfull jul och nyårshelg.

**GOD JUL och
GOTT NYTT ÅR**

*I Sanning och Enighet
Maggie Ahlin Thelin
DM DL19*



50 år...

sjukhem och vid logens möten.

Samtidigt med logen bildades även Damklubben Sabina. Sabinorna sydde alla regalier och dukar och skänkte fanor och standar till logen. De upphörde 2009.

Under åren har logen utsett Årets Viking och Hedersviking och fram till i dag har 16 Årets Vikingar och 27 Hedersvikingar utsetts.

Femtioårsjubiléet hölls i Odd Fellowhuset med ett 60-tal medlemmar från hela landet bl.a. representerades Distriktslogen Norra Sverige nr 19 av Distriktsmästaren Maggie Ahlin Thelin med make, FDM Connie Grön, FDM HM Ewa Pilhammar, DS Birgit Hell-



ström med make och DK Ann-Sara Liljeblad med sällskap samt flera distriktsdeputerade och ordföranden från skilda loger.

Från Södra Distriktet nr 20 hälsades MDER Marie Wikström välkommen. Storlogen representerades av SLD Einar Savolainen Grön och MSLER Olle Wikström.

Under mötet genomfördes en högtidlig fanparad där Sveriges, USAs, Kanadas och Vasas fanor framfördes under prologgläsning av Inger Uneback och nationalsånger.

De två Chartermedlemmarna, Leif Nilsson och Marianne Claesson som var med och grundade logen hyllades med blommor och 50-årsmärken av SLD Einar Savolainen Grön. Även 40-års och 25-års märken utdelades.

Innan medlemmarna samlades för ett glas bubbel och jubileumsbankett framförde Vasakören ett par sånger.

Vid festligt dukade bord intogs en trerätters middag



Chartermedlemmarna Leif Nilsson och Marianne Claesson erhåller 50-årsmärken.

vilken serverades av bröder och Rebeckasystrar från Odd Fellow Orden. Till kaffet fick vi njuta av ett bejublat framträdande med sång och musik av David Carbe och Stina Klintbom som varvade boogie-



Underhållarna Stina Klintbom och David Carbe

woogie med visor av Ted Gärdestad och en hyllning till Lasse Berghagen med Teddybjörnen Fredriksson samt ett klassiskt rapsody.

En festlig kväll avslutade logens femtio år och nu börjar det 51:a året med vinprovning den 10 november och korande av Årets Viking den 18 november.

För Logen Kongahälla nr 702
Ewa Pilhammar
FDO, HM, LH, KL

Kongahällaslaget 2023

Vasasyskon från logerna Knallen och Kongahälla har under flera år spelat golf under gemytliga former en dag om året.

För att få fler deltagare hade Kongahälla, som var arrangör i år, även sänt inbjudan till andra loger.



Detta resulterade i att vi onsdagen den 13 september i strålande väder kunde välkomna nio golfare från logerna Göteborg, Skövde, Uddevalla, Knallen, Bråviken och Kongahälla.

Efter en trevlig golfrunda på Gullbringa Golf Country Club i Kungälv korades pristagarna (se bild förra spalten)

*1:a pris Lars-Gunnar Börjesson, Kongahälla

*2:a pris Morgan Andersson, Kongahälla

*3:e pris Birgit Hellström, Knallen

Logen Knallen är värd för nästa års golfarrangemang.

Morgan Andersson
Logen Kongahälla nr 702

Logen Stockholm

29 september

Till höstens första logemöte kunde vi glädja oss åt det fina, varma vädret under promenaden till Västra Trädgårdsgatan 11A. Härligt att träffa våra logesyskon igen efter den sommar, vilka några tyckte hade varit regnig och trist, medan vi i norra Stockholmsområdet bara hade enstaka skyfallsdagar, mycket sol och värme och ovanligt lite vind.

O Pia Norrman öppnade mötet och presenterade dagens ersättare, FDO Hans Ögren, CM Maria Nihlén och V Sylvi Köonverk. MM Anna-Lena Engström satt vid orgeln och spelade många vackra musikstycken för oss under hela mötet.

Därefter blev det balloting och en stillfull invigning av vår nya medlem, Maria Wiklund. Vi alla hälsar dig hjärtligt välkommen och hoppas att du ska trivas i vår gemenskap och bli en flitig deltagare.

O i Nomineringskommittén, Leif Sahlman, berättade om det bekymmersamma läget att rekrytera medlemmar, vilka är villiga att delta i arbetet med att driva logen framåt som tjänsteman eller

som medlem i kommittéer. Ju flera som aktivt deltar i arbetet och lär sig om Vasa Orden av Amerika, desto intressantare och roligare blir det för alla medlemmar.

Punkterna på dagordningen behandlades och som avslutning på mötet läste K Leif Sahlman en tankvärd dikt av Bo Setterlind: *Tänd ljus!* Låt inte rädlans, korruptionens, ofrihetens, förnekelsens, förtvivlans, och dödens mörker råda utan tänd ljus. Leif tillfogade en sista rad med tanke på vår Ordens värdegrund. *Tänd sanningens ljus i lögnens mörker.*

O Pia avslutade mötet och i Gyllene matsalen väntade kvällens måltid.

Greta Ögren

Besök hos Logen Enköping

En kylig och blåsig dag åkte fem logesyskon till Enköping för att besöka logen. Resan gick både snabbt och galant!

Väl framme välkomnades vi av många Vasasyskon och efter en samling med mycket prat och skratt började logemötet. Det fanns mycket på agendan denna kväll men det som kändes viktigast var ändå logens framtid. Det blev omröstning och medlemmarna valde enhälligt att lägga ner



Fr. vänster: Birgitta Westerlund, Pia Norrman, Maria Nihlén, Marthine Elfvin och Birgitta Sjöberg Eriksson

Logen Enköping p.g.a. minskat medlemsantal och stigande ålder.

Efter mötet samlades vi vid de vackert dukade borden i matsalen och kunde avnjuta en mycket god middag! Vilket fantastiskt arbete som gjorts, hemlagad mat och god kaka till kaffet!

Den planerade trollkarlen hade tyvärr fått förhinder men istället fick vi en grupp med tre musiker "Kurt och Curry" (gitarr, dragspel och nyckelharpa) som underhöll oss med ett varierat musikprogram, allt från country till svenska klassiker. En sådan härlig blandning som gav tillfälle till mycket igenkänning och allsång.

När mörkret lagt sig blev det dags för hemfärd efter en trevlig kväll i god Vasagemenskap.

Stort tack till alla i Logen Enköping för denna härliga kväll.

*Text: Maria Nihlén, BKL
Birgitta Westerlund, KL*

Besök till Härnösand

Den 20 oktober åkte tre logesyskon (logens DD Hans Ögren, Sylvie Köönverk och undertecknad) upp till Logen Härnösand. Kvällen innan hade man på radion varnat att vägen Sundsvall-Härnösand var helt avstängd p.g.a. snöoväder! Hur skulle det gå?

Vi kom fram helskinnade och kunde på kvällen delta i Logen Härnösands "arbetsmöte". God mat och gott humör fanns det gott om. Efter maten berättade "broder Gunnar" om nya livet i staden. Många skratt blev det.

Pia Norrman

Logemöte 27 oktober

Fortfarande vackert höstfärgade lövträd ute, men nu var det mössa på, som gällde i snålblåsten.

Eftersom det skulle bli ett möte utan uppställd loge, fick vi en stund att prata av oss



Lilla kören ovan och Dracula själv till höger.

innan vi tog plats i Lilla logesalen.

O Pia Norrman öppnade mötet och hälsade oss välkomna.

KP och tillika Nomineringskommitténs O, Leif Sahlman, var bekymrad över att vi inte har någon kandidat till posten som PS för nästa år. Nuvarande PS, Birgitta Sjöberg Eriksson har skött ämbetet med den äran i 14 år och vill ägna sig åt annat.

FDO och BKL Maria Nihlén, berättade om det trevliga arrangemanget kring julbordet på Villa Källhagen den 9 december. Efter glöggmingel går vi till egen lokal/matsal för mötet och middagen. Vi hoppas på stor anslutning!

K Marie Jensen påminde om vårt 90-årsjubileum på Elite Hotel Marina Tower Saltsjöqvarn i Nacka Strand den 5 januari 2024. 90 år är en aktningstid och det ska naturligtvis firas efter konstens alla regler.

Efter alla hälsningar avslutades mötet och vi fick lite mingeltid före musikunderhållningen i Bäckströmska salongen.

Våra fantastiska MM Anna-Lena Engström och Elisabet Brander hade med sig ett gäng härliga, skönsjungande professionella och amatörer inom MUG, Musiker utan Gränser. De sjöng sånger från musikalen "Lovers of the night" (Dracula).



Manus och musik har Daniel Engström och Daniel Bergström skrivit. Stort tack till alla sångare och våra musikmästare Applåderna var långa efter det härliga framträdandet och därefter gick alla ner till Pelargängen och kvällens middag.

Text och foto: Greta Ögren

Logen Härnösand

Septemberloge 15 september

Logen hade sitt månadsmöte den 15 september och 23 medlemmar samt 7 gäster med bland annat Distriktsmästare Maggie Ahlin Thelin med make

Kurt och DD Hans Ögren som hade mött upp.

O Eivor Bylund öppnade mötet på sedvanligt sätt och hälsade samtliga närvarande välkommen.

FDO Lars-Erik Magnusson rapporterade om det arbete som lagts fram till omröstning om Logens framtid. Åldersstruktur och ett minskat antal medlemmar, samt svårighet att rekrytera värdpar till våra möten, gör det svårt att fortsätta driva logen vidare. En skriftlig omröstning som skickats till samtliga medlemmar, gav ett resultat att Logen nr 673 kommer att upphöra den 31 december 2023.

Efter avslutade mötesförhandlingar, hälsade Leif Clason alla välkomna till bords, och presenterade kvällens föreläsare Anders Bodin.

Kvällens värdar Anita och Bengt Andersson, Ann-Sofie och Anders Samuelsson sjöng en egenkomponerad text, till visan Vårat gäng, som framkallade stort jubel.

En god måltid intogs som bestod av pulled pork med mandelpotatispuré och tillbehör.

Vid kaffet berättade Anders Bodin om dialekter och dikter på ångermanländska. Bengt Andersson underhöll oss sedan med fina visor på jämtska. Ett lotteri fick avsluta en trevlig kväll.

Oktoberloge 20 oktober

O Eivor Bylund öppnade oktobermötet och hälsade våra 22 medlemmar välkomna. Särskilt vände hon sig till DD Hans Ögren, som ej kan närvara vid vårt nästa möte i november. Hon tackade för hans fina arbete med att närvara vid våra tidigare möten. Även O Pia Norrman från Logen Stockholm nr 589 välkomnades. Därefter vidtog sedvanliga förhandlingar.

CM Leif Claesson berättade sedan om vad som väntade vid efterkapitlet. En

välsmakande fiskgratäng med mandelpotatispure, som uppskattades av alla.

Till kaffet underhölls vi av våra trubadurer Bengt Andersson och Ulla-Britt Nordin, med ett varierat antal fina låtar som rönt stor uppskattning.

Till ett lotteri hade många fina vinster skänkts, och vi avslutade kvällen med många glada vinnare.

Bo Selin, KL

Logen Knallen

Utflykt Ågården

Ett 50-tal medlemmar steg den 2 september ombord på en buss med destination Ågården i Hökerum.

I det strålande solskenet hälsades vi välkomna av ägarfamiljen. Försedda med ett glas Cava slog vi oss ner på gården och njöt av värmen såväl som trevliga bordsgrannar i väntan på maten, vilken serverades i en gammal loge ombyggd till rustik matsal. Av sorlet och de glada skratten att döma märktes det hur roligt alla tyckte det var att träffas igen efter det långa sommaruppehållet.

Försedda med välfyllda tallrikar med rikligt med mycket god mat och dryck satte vi oss vid fint dukade småbord. Ätandet varvades med musik-

quiz, kluriga årtalsfrågor, spontanuppträdanden och inte minst allsång, allt serverat till levande pianomusik.

Efter dessert och kaffe var det så småningom dags för hemfärd. Vi var alla överens om att vi upplevt en väldigt trevlig och välarrangerad fest och att vi ser fram emot kommande möten under höstens lopp.

Brita Sundström, KL

Logemöte 23 september

Denna lördagen samlades 48 Vasasyskon för höstens första logemöte. Efter sedvanliga förhandlingar samt genomförd balloteringsredogjorde gruppen, som arbetar med att utvidga och vitalisera kontakterna med amerikanska loger, för vad som hänt sedan sist. Därefter informerade Birgit Hellström om beslut tagna under Distriktsmötet i Norrköping.

När mötets formella del var avklarad vidtog ett livligt minglande. Av sorlet och skratten att döma framgick det verkligen att det blev många kära återseenden efter ett långt sommaruppehåll.

Därefter var det dags att söka sin plats bland borden, som denna kväll hade namn från NHL, den högsta amerikanska hockeyligan. När vi



Gemytlig stämning vid borden, Hökerum.

hittat våra platser vid de vackert dukade borden hälsades vi välkomna av arrangörgruppen genom Göran Bengtssons försorg. Han berättade även om några kända svenska NHL proffs. Ceremonimästare Charlotte Börjesson initierade Konungens skål, hans leve och vi sjöng Kungssången.

Det var nu dags att avnjuta kvällens måltid, som bestod av Havets Wallenbergare med tillbehör samt önskad dryck. Vi kunde konstatera att den nya kökspersonalen gjort ett utmärkt arbete och maten var synnerligen välsmakande. Gott kaffe och en kaka blev pricken över i:et. Det skålades även för vår Orden och för Logen Knallen.



Så blev det dags kvällens underhållning. En trubadur vid namn Göran Carlsson gästade oss. Han visade sig vara en skicklig gitarrist som bjöd på en musikalisk resa genom många nordamerikanska delstater. Vi fick höra sång och musik från bland annat Carolina, Georgia, Texas, Kalifornien, Tennessee och Alabama. Det blev en mycket uppskattad föreställning som följdes av smattrande applåder.

Som bekant går tiden fort när man har trevligt och så var det verkligen denna kväll. De flesta Vasasyskon bröt nu upp men några kvarvarande sam-

lades vid baren innan det blev transport hemåt i kvällsmörkret.

*Lennart Sundström
Tjänstgörande LH*



Distriktslogen Norra Sverige nr 19 vill tacka alla medlemmar i våra loger för gott samarbete och allt gott ni gör för vår Orden och i era loger.

Vi önskar er en riktigt **GOD JUL** och ett lyckosamt **GOTT NYTT ÅR 2024**.

Exekutiva Rådet
*Maggie Ahlin Thelin, Roger Axelsson
Birgit Hellström, Per Wingren
Ann-Sara Liljebladh, Charlotte Börjesson*





Logen Bråviken nr 751 önskar alla Vasa syskon
**en riktigt GOD JUL och
ett lyckosamt Gott Nytt År.**

I sanning och enighet
Britt-Marie Carlsson
Ordförande
Logen Bråviken nr 751



Manusstopp: 1 februari 2024

Manus (Word format), gärna med foton (jpeg) som inte är inbakade i texten utan separata filer, skickas till redaktören: Pia Norrman, Galonvägen 24, 168 73 Bromma eller piabromma@gmail.com (Logen Stockholm nr 589)
Redaktionskommitté: Greta Öhgren, Logen Stockholm nr 589
Ansvarig utgivare: DM Maggie Ahlin Thelin, Logen Bråviken nr 751

5 januari 2024
firar
Logen Stockholm
nr 589
90-årsjubileum med
jubileumsloge plus
middag och dans.

Plats: Elite Hotel Marina
Towers, Nacka

Varmt välkommen att fira
logens 100-årsjubileum
på Børsen i Göteborg.
Boka in lördagen den
7 september 2024
i din almanacka



Information om firandet
kommer att finnas på
Distriktet hemsida
www.vasaorden.com med
rubriken
Jubileum 2024.

Kontakt och frågor
via e-post:
452goteborg2024@
gmail.com