

# Vasa Kärven



## Distriktslogen Norra Sverige nr 19, Vasa Orden av Amerika *En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation*

### DM har ordet



Mina kära Vasasyskon, Jag har så svårt att förstå att tiden går så ofattbart fort

fram. Nu har vi redan passerat första månaden detta år 2022. Under december 2021 hann vi ha våra julloger, vilket var glädjande.

Tyvärr har vi förlorat en loge i DL19. DK Ann-Sara Liljeblad och jag reste till Eskilstuna den 11 december för att vara med på deras sista arbetsmöte samt julbord. En ledsam men mycket fin kväll tillsammans fick vi, som avslutades med att Hillivi Sjöberg läste

Tomten av Victor Rydberg. De har nu kommit till vägs ände - det gick inte längre att hålla igång logeverksamheten. De har tappat många medlemmar och fick inte ihop tjänstemän längre. Logen Eskilstuna nr 633 bildades den 6 februari 1955.

Vi har haft många trevliga sammankomster i Eskilstuna, bl.a. Tjänstemannakurserna.

Mycket har hänt. Om vi börjar med det vi är bra på att prata om så är det vädret. Det vi tidigare kallade vinter är minsann inte som förr. Snön kommer senare och i den södra halvan av vårt land vet vi inte om den kommer överhuvudtaget. Hoppandet mellan värme, sen snö och kyla som

byts till regn, plusgrader och en eländig halka är inte rolig alls. Sen dessa stormar som kommer alldeles för tätt. Men idag sken solen här i Norrköping och med en gång får jag en längtan efter våren, och den kommer, bara att vi inte riktigt vet när ännu.

Gällande pandemin så får vi innerligt hoppas att det snart vänder. Restriktionerna sträcker sig till den 9 februari. Vi får avvakta och höra vad som sägs efter det. Flera av de som vi hör i media har känslan att det kommer vända. Vi får fortsätta ett tag till som vi gjort, följa FHMs riktlinjer, hålla avstånd och vara rädda om oss och varandra.

*Forts... sid 2*

### Logen Kongahälla nr 702 Årets Viking

Namnet Kongahälla som logen antog vid bildandet 1973 förknippas främst med den vikingatida kungsgård som låg vid Porten i Ytterby. Sedan 2002 har logen firat en Vikingadag då Årets Viking, som skall vara medlem i Vasa Orden av Amerika och på ett förtjänstfullt sätt representerat Logen Kongahälla nr 702, utses. Vid detta tillfälle koras även en Hedersviking, som inte behöver vara medlem i Vasa Orden av Amerika, men som på ett engagerat sätt gagnat logen.

Lördagen den 20 november samlades 33 medlemmar från Logen Kongahälla i Odd Fellow-lokalen för att fira Vikingadagen. Logen gästades

även av Distriktskulturledare Charlotte Börjesson och en syster från Logen Göteborg nr 452. Av de 14 Årets Vikingar som utsetts sedan starten deltog åtta av de tio kvarvarande vid festligheten.

Efter logemötesförhandlingarna inbjöds medlemmarna till matsalen där det bjöds på ett glas mjöd till toner av Schottis på Valhall. De åtta tidigare vikingarna presenterades och ceremonin för att utse Årets Viking och Hedersviking tog sin början.

Vikingahövdingen, Sara Sandberg, mottog det tråkiga beskedet att Vikingaskeppet som skulle ha anlöpt Kongahälla med Årets Viking om

*Forts... sid 2*

### Kalendarium:

- 4 mars - ER-möte
- 5-6 mars - Tjänstemanna-utbildning, Lidköping
- 12 november - Logen Bråviken firar 30 år

### Ur innehållet:

Logen Knallen .....	2
Logen Stockholm.....	4
Logen Härnösand .....	5
Logen Bråviken .....	6



### DM har ordet...

Årsmötena i januari och i början av februari har logerna skjutit fram. Däremot hör jag att det planeras och förbereds. Nu vill vi träffas igen, saknaden är stor. Vi alla vet hur givande och fantastiskt trevligt det är när vi träffas.

Vi i Exekutiva Rådet håller som bäst på att översätta och skriva om de motioner och rekommendationer som togs på Distriktsmötet 2021, som sen ska skickas till Storlogen. Vi har även börjat med de första planeringarna inför kommande

Distriktsmöte 2023. Perioden mellan dessa två 2021–2023 blir bara 1,5 år istället för 2 år.

Innan dess hoppas vi kunna hålla vår Tjänstemannautbildning i Lidköping 5–6 mars. Inbjudan har ni fått och vi hoppas på många anmälningar. Det är alltid så trevligt med den gemenskap som blir med logesyskon från olika loger träffas och får umgås med varandra. Vi håller tummarna att det vänt och vi får träffas då.

Storlogen planerar också för fullt inför Storlogemötet som ska hållas i Philadelphia

2–8 juli i år.

Jag önskar och hoppas verkligen att vi snart ska kunna träffas igen. Till dess får vi försöka njuta av solen och tanken på att våren åter är på väg. Kom ihåg att jag finns om ni har några funderingar eller tankar ni vill framföra. Vi i Exekutiva Rådet finns till för er alla.

Lev väl och var rädda om er och varandra.

*I sanning och enighet,  
Maggie Ahlin Thelin  
DMDL19*

### Logen Kongahälla forts...



Årets Hedersviking Seppo Bladbacke omgiven av tidigare Hedersvikingar.

bord ännu inte siktats. Utnämningen fick skjutas till ett senare tillfälle.

Årets Hedersviking fanns däremot på plats och den Biträdande Hövdingen, Sten-Åke Jonasson, kunde överlämna symbolen i form av en träviking och ett diplom till Seppo Bladbacke medlem i Logen Kongahälla nr 702 och Logen Skövde nr 626.

Efter Vikingspelet intogs en mycket god måltid levererad av Melkerssons Mat och Event. Kvällen avslutades som vanligt med vinlotteri.



### Julfest

Julfesten gick av stapeln fredagen den 3 december i gemensamhetslokalen på Solhultsgatan Kvällen

Solhultsgatan Kvällen inleddes som sig bör med glögg och pepparkakor. Därefter bjöds det på julbuffé med det som hör julen till. Vasakören framförde julsånger, om än i decimerad form på grund av att körledaren, Inger Uneback, tyvärr insjuknat. Kvällen avslutades med ett ordentligt jullotteri med många fina vinster.

*Ewa Pilhammar, KL*

### Logen Knallen nr 745

I vår senaste rapport i Kärven berättade jag att vår verksamhet hade gått på sparlåga under våren och sommaren, men att vi i september anordnade en härlig sensommarfest, besökte en Beatles-konsert och hade årets första logemöte med uppställd loge. Vi tyckte att vi gick mot ljusare tider, när de flesta av oss hade fått den tredje dosen vaccin.

I oktober hade det så blivit dags för det andra logemötet i år som genomfördes enligt den ursprungliga årsplanen. Det var 61 ordenssyskon som deltog utan att längre låta sig skrämmas bort av den pågående pandemin.

Inte sedan i februari 2020 hade det varit möjligt att ta in några nya medlemmar. Men nu hade vi till vår glädje sex recipiender som högtidligen upp-





Nyintagna medlemmar (blå regalier) fr v: Danuta Östling, Mary Qvist, Per Flensburg, Helen Flensburg, Lena Leimalm och Björn Engström tillsammans med fr v: CM Helge Karlsson, O Jan Elgquist och BCM Gunder Svensson

togs i vår Orden. Det var alltså nästan två år sedan sist och det var därför särskilt glädjande att det nu var så många på en gång! Efter receptionen hälsades de varmt välkomna i vår Orden och Björn Engström tackade på recipiendernas vägnar för att de blivit upptagna som medlemmar i logen.

Vid efterkapitlet möttes man redan vid inträdet i matsalen av behaglig musik på dragspel och gitarrer - trakterade av tre spelmän - medan man letade upp sin plats vid något av de tio småborden. Dukningen vid småbord, som introducerades vid förra logemötet, föranleddes förstas av pandemin men uppskattades av många. Alla bord var prydda med små installationer av "material" från trädgård och naturmark i eldigt sprakande höstfärger.

I stället för den sedvanliga presentationen av alla dessa bord och bordsnamn sjöng vi gemensamt den nya "Logen Knallens visa", som fanns i ett litet vishäfte utlagt på borden. Vår spelmanstrio ackompanjerade oss och när vi sjungit visan kom maten snabbt in på bordet. Därmed var måltiden i gång på ett lite ovant sätt.

Ingen kunde ta miste på den rådande stora glädjen över att pandemin inte längre härskar över oss och det kändes nästan som ett paradigmskifte.

Spelmännen gjorde bara korta avbrott för mat och kaffe, men i övrigt var de med oss hela kvällen med sin sång och musik.

En av våra gäster, Leif Nilsson från grann-Logen Kongahälla nr 702, tackade för sig och gästerna med ett soloframträdande ackompanjerad av vår trio.

Mot slutet av kvällen lockades några att bjuda upp till dans innan vi skiljdes åt för att vandra hemåt funderande över vad mer som väntar oss i det nya postpandemiparadigmet.

#### **Thanksgiving Day 2021**

Den fjärde torsdagen i november var det dags igen att fira Thanksgiving Day. Det sägs att våra Ordens-syskon i USA firar den dagen tillsammans med sin familj och släkt men därför inte så ofta tillsammans med sina Vasa-syskon. Men vi i Logen Knallen har ju för länge sedan tagit upp den amerikanska traditionen.

I logemötet deltog 61 medlemmar, inklusive fem gäster. Bland gästerna sågs DM DL19 Maggie Ahlin Thelin med make Kurt från Logen Bråviken nr

751 i Norrköping och logens DD Lilian Julin med make Leif från Logen Kongahälla nr 702 samt - från samma Loge - Leif Nilsson.

Under logemötet stod främst valet av tjänstemän för år 2022 - 2023 på agendan. Ordförande Jan Elgquist omvaldes och med mycket få undantag omvaldes även övriga tjänstemän.

Till efterkapitlet anslöt tre nya gäster. Där bjöds vi som väntat på kalkon - och en mycket välsmakande sådan - serverad med klassiska tillbehör. Efter att vi också avnjutit kaffe och äpplekaka fick vi lyssna på Åke Swahn, som enligt traditionen läste upp Presidentens Proklamation av Thanksgiving Day 2021.

För att läsarna av Kärven skall få en inblick i proklamationen återger jag här hela texten.

#### *Proklamation av Thanksgiving Day 2021*

*Dessa dagar ger oss tid att reflektera över många gåvor som vi får - från Gud, vår nation och från varandra. Vi är tacksamma för dessa gåvor, även - och speciellt - under tider av förändringar. Därför införde George Washington en tacksägelsedag som allmän fridag för sina trupper när de marscherade i den mörka vintern vid Valley Forge. Därför tillkännagav Abraham Lincoln - mitt under inbördeskriget - den Thanksgivingledighet som vi firar idag, när han uppmanade oss att minnas "våra bördiga fält och vårt goda klimat".*

*På samma sätt som pilgrimerna för 400 år sedan kunde fira en lyckosam första skörd tack vare Wanpanoag-indianernas generositet och hjälp, så uttrycker också vi vår tacksamhet till dem som hjälpt oss att ta oss igenom det senaste året.*

*Vi är tacksamma mot våra bönder och alla andra, av vilka många är immigranter, som sköter sina dagliga arbeten och som säkerställer att våra matvaror produceras och transporteras, håller våra butiker fyllda med varor och ser till att våra städer är rena och säkra. Vi är tacksamma mot lärarna som välkomnar barnen tillbaka till sina klassrum och kompen-*

serar dem för uppkomna luckor – både teoretiskt och socialt.

Vi tackar föräldrarna, som har fört sina familjer genom denna utmanande tid och lotsat sina barn genom detta svåra kapitel i vår Nations historia. Vi tackar den sjukvårdspersonal som arbetat med att vaccinera vår nation, sjuksköterskorna som vårdar och hjälper människor, och läkarna som har gett vård och omsorg.

Vi tackar de forskare och vetenskapsmän som har utvecklat säkra och effektiva vacciner och behandlingar, som gjort det möjligt för oss att i säkerhet kunna fira Thanksgiving i år med flera familjemedlemmar runt bordet. Som alltid är vi tacksamma för våra soldater, som tjänstgör långt ifrån hemmet och som bevarar vår säkerhet och försvarar våra värderingar.

För The First Lady och mig har Thanksgiving alltid varit en mycket uppskattad tid för firande med ärligen återkommande traditioner, som har utvecklats till högtidlig samvaro med våra barn och barnbarn: spela fotboll, laga familjens favoritmat, tända ljus och duka vackert.

För många amerikaner blir Thanksgivingdagarna i år det första tillfället att samla de närmaste i familjen sedan pandemin startade – ett tillfälle med många omkring borden och med varm samvaro. Under firandet tänker vi också på de många familjer som lider av saknad efter den som satt i en nu tom stol vid Thanksgiving-bordet.

Du är inte ensam – vår Nation delar sorgen med dig. Därför skall nu jag, Joseph R. Biden Jr, President i USA, i kraft av mitt ämbete och i enlighet med författningen och de förenade staternas lagar förklara torsdagen den 25 november 2021 som nationaldag för Thanksgiving.

Jag uppmuntrar alla amerikaner att samlas och visa tacksamhet över vänner, grannar, familjemedlemmar och även mot obekanta, som har hjälpts åt under året i en anda av begrundan, samförstånd och enighet. I vittnens närvaro tecknar jag nedan, denna tjugofjärde dag i november Herrens år tvåtusent tjuogoett och det tvåhundraftyrtiosjätte året efter

USAs självständighetsdag.  
Joseph R. Biden Jr

Som avslutning på denna mycket trevliga samvaro bjöds vi på en stor överraskning, då två av våra syskonpar framträdde iklädda praktfulla uniformer och kreationer från flydda dagar. Bernt-Åke berättade om sitt medlemskap i föreningen Alingsås Husartropp, som ordnar träffar, utflykter och resor till historiska mål.

Vid alla sammankomster bär männen uniform modell äldre och kvinnorna kläder inspirerade av modet vid förrföra sekelskiftet. Han försäkrar att man känner sig förflyttad till en annan tid, när sällskapet är upplätt på detta sätt.

#### Julsammankomst 2021

Den traditionella julsammankomsten samlade 41 deltagare, inkl. tre gäster. Vid ankomsten bjöds vi på värmande glögg.

Efter mycket korta förhandlingar, då styrelsens förslag till budget för 2022 godkändes, satte vi oss till bords för fortsatt traktering – nu med en tallrik väl fylld med alla julbordets fröjder. Den härliga julstämningen förädlades av gemensamma snapsvisor och julsånger.

Efter maten överraskades vi, då en del av kören Fasetterna under ledning av kantorn m.m.. Ulf Esborn kom för att underhålla oss med glada julvisor och stämningsfulla julsånger. Detta uppskattades med stora applåder och små julklappar till sångarna.

Under det avslutande kaffet genomfördes dragning i det populära lotteriet och när alla fått sin del från det rika vinstbordet vandra vi hemåt i vit snö och -4C nöjda och upprymda efter en mycket trevlig julsammankomst.

Bengt Olsson, LH

#### Logen Stockholm nr 589

##### Logemöte 26 november 2021

Coronatider, förkylningstider och Black Friday, men ändå hade 33 medlemmar, blivande medlemmar och en gäst trotsat kylan för att delta i novembermötet. Vår MM Elisabet Brander spelade vacker musik från läktaren medan vi tog plats i logesalen och den rätta stämningen infann sig direkt.

Dagens Ordförande, Marie Jensen, öppnade mötet, hälsade alla välkomna och ledde förhandlingarna. Först på dagordningen stod Parentation för de sju medlemmar som avlidit de senaste två åren: Sven Rönne, Ulla Sahlman, Bo Blum, May Blum, Christina Bergström, Mariana Ehreft och Gull Svedberg. En sorgens stund, men en värdig ceremoni med orgelmusik, blommor, ljus, dikt läst av KP Anders Höglund och en tyst minut. Många fantastiska och goda minnen har vi av dessa personer och vi saknar dem mycket.

Därefter återinvigdes Ulla Lindgren och vi är väldigt glada för att du är tillbaka i logen och vår gemenskap. Lika glada är vi åt våra tre nya medlemmar som recipierade, Berit Ahlquist, Karin Ekdal och Eva Svedberg. Hjärtligt välkomna till Logen Stockholm nr 589 och vi hoppas att ni kommer att trivas tillsammans med oss och bli flitiga deltagare.



Fr. vänster: logens nya medlemmar Eva Ekdahl, Eva Svedberg och Berit Ahlquist

Nomineringslistan över tjänstemän för perioden 2022-2023 lästes upp av KP Anders. Val sker under arbetsmötet den 11 december.

Mötet avslutades som det började. Vi lämnade salen till



vacker orgelmusik, för att sedan ta plats i "Gyllenen matsalen" och kvällens middag. Berit Ahlquist framförde recipiendernas tack för välkommandet och till kaffet var vi inbjudna till en resa under rubriken: Argentina och Brasilien, från tango till sambatakt.

Vår Redaktör Ingela Folemar berättade om sin och Lennart Elvings resa i Sydamerika före pandemin. Med fantastiska bilder, tango, sambamusik och 10 frågor, ledde hon oss från Buenos Aires med monument, katedraler, trädgårdar, tangoskola och fotboll till Rio de Janeiro. Ett magnifikt vattenfall utgjorde gränsen mellan de båda länderna och från "Sockertoppen" och Kristusstatyn såg de det mesta av Rio.

De flanerade längs Copacabana förstas, men det smutsiga vattnet inbjöd inte till bad och även trängseln och fattigdomen i favelan gjorde dem beklämda. Däremot njöt de av fågel- och djurlivet, så världens längsta graffiti målning och naturligtvis en sambashow. Vilken resa och så fantastiskt intressant och proffsigt du berättade om den, Ingela! Tack för att vi fick följa med. Ulla Lindgren och Karin Ekdal hade alla rätt på frågorna. Grattis!

Man ska ju sluta när det är som bäst och efter en liten summering i baren var det dags att leta sig hemåt, men vi ses snart igen till arbetsmöte med julbord den 11 december.

#### **Julbord**

Årets julbord för medlemmar och gäster hölls den 11 december 2021. Stora bankettsalen var till vårt förfogande den dagen. Halva salen var fint dukad för jullunchen och den andra halvan iordninggjord för möte. Tomten tog emot oss och visade var vi skulle lägga julklapparna. Så härligt att träffas på "Vasamöte" igen.

Ordförande Maria Nihlén



"Tomtemödrarna" Birgitta Westerlund och Maria Nihlén tar emot julklapparna.

hälsade oss välkomna och speciellt Christina Hermanrud, som flyttat från Logen Växjö. Den logen finns tyvärr inte längre. Därefter presenterades dagordningen vilken innehöll tjänstemannaval, budget och avgifter, Ordens väl och hälsningar.

Allt var väl förberett och klubbades igenom utan större diskussioner. MM Anna-Lena Engström satte sig vid flygeln och spelade och sjöng kända advents- och julsånger. Vi alla inbjöds att sjunga med, så härligt!

Ändå fick vi mingeltid i baren medan personalen dukade upp julbordet.

Dörrarna öppnades och ett bord i taget släpptes in. Coronatider!! Alla goda rätter fanns med och det gällde att vara klok och börja med favoriterna. Man vill ju inte slänga något för att man redan är mätt. Ett bord

var fyllt med sill och fiskrätter, ett med skinka, korvar och varmrätter och ett lika stort bord med efterrätter och godis. Det var tur att vi kunde göra många pauser för snapsvisor och julsånger. Vilken härlig stämning det var vid borden.

Tomten fördelade julklapparna och därefter avslutade MM Anna-Lena med "All lang syne".

Medan personalen dukade av avrundade vi med mera prat i baren. Alla var mätta och glada över det fina julmötet och vi önskade varandra en riktigt fin julhelg och ett gott nytt år.

Text och foto: Greta Ögren

#### **Logen Härnösand nr 673**

Fredagen den 19 november höll logen sitt första möte sedan pandemin bröt ut. 21 medlemmar hade samlats, samt två gäster från Logen Stockholm nr 589, som hedrade oss med sin närvaro.

Nyvalde Ordföranden Eivor Bylund öppnade mötet, och hälsade blivande Distriktsdeputerade Hans Öhgren samt Sylvi Köonverk mycket välkomna.

Efter avslutade förhandlingar bjöd värdparet Ulla-Britt Nordin, Börje Nygren och



Logen Härnösands nya tjänstemän. Från vänster: PS Eva Fällgren, V Börje Nygren, CM Leif Claesson, VO Christine Högberg, O Eivor Bylund, SB Sören Fällgren, Rev Per-Erik Bylund, K Lena Selin, KP Anita Andersson, BCM Ulla-Britt Nordin, MM Bengt Andersson.

Marianne Claesson oss till efterkapitel med ett välsmakande middagsbord.

Hans Öhgren berättade om sitt norrländska förflutna och sin gärning inom medievärlden. Resorna till Härnösand blir inte så långa från Gävle, där han är bosatt.

För underhållningen svarade Bengt Andersson och Ulla-Britt Nordin med sång och musik på mål, som uppskattade av oss alla. Ett lotteri till kaffet avslutade en mycket trevlig kväll.

*Bo Selin, KL*

### **Logen Bråviken nr 751**

#### **Högtidsmöte**

Efter ett mycket lyckat Distriktsmöte här i Norrköping, har logen kommit igång och haft Högtidsmöte den 20 november. Det kom 50 Vasasyskon.

Kvällen blev mycket uppsluppen och trevlig. Under kvällen spelade Mikael Leonardsson, vilket bidrog till en fin stämning och hos en del började lite försiktiga danssteg.

#### **Julloge**

Den 11 december var det dags för Julloge. Vi var 40 Vasasyskon. Det var första gången jag fick tjänstgöra som Ordförande (jag är Vice Ordförande i vanliga fall). Det var lite pirrigt att stå i pulpeten för första gången, men jag tror det blev bra (det kändes så).



Under kvällen åt vi god kalkon och fick besök av Tomten. Jag hade varit snäll i år och fick en julklapp. Kvällen blev en riktigt fin kväll, i sann Vasa-anda.

*Hälsningar  
Britt-Marie Carlsson, VO*



Logen Bråviken 751  
Vasa Orden av Amerika  
inbjuder till  
30-årsjubileum  
lördagen  
den 12 november 2022.

Logen Bråviken  
återkommer med mer  
information kring  
anmälan m.m.



#### **Ord från Redaktören**

Det vore roligt om Kärven kunde spegla allt som händer inom vårt Distrikt. Jag är säker på att många, fler än jag, vill läsa om vad ni gör i era loger.

Det skulle vara jätteroligt om varje loge i vårt Distrikt, åtminstone en gång under året, bidrog med text om vad som händer. Alla bidrag tas emot och gärna någon bild som illustrerar (inget krav naturligtvis).

*Pia Norrman*

#### **Alla Hjärtans dag**

Denna dag infaller alltid på Valentindagen, den 14 februari. Seden kommer från USA, men har sitt ursprung i traditioner som uppstod kring helgonet Sankt Valentin under medeltiden i Frankrike och England och i en vårfest med rötter i antiken.

Firandet av helgonet Valentinus började inom den katolska kyrkan redan i slutet av 400-talet, men exakt vem denne var är oklart. Det finns flera martyrer med namnet Valentinus, men nästan ingen är känd om dem.

Kopplingen till romantik och kärlek uppkom under medeltiden - i England, Skottland och norra Frankrike, med en sedvänja att genom lottning para ihop ungdomar två och två inför vårens och sommarens lekar och danser. Detta inspirerade pojkarna och flickorna att fundera på vem som skulle bli deras *Valentin*.



*Källa och bild: Wikipedia*

#### **Manusstopp: 1 maj 2022**

Manus (wordformat), gärna med foton (jpeg) som inte är inbakade i texten utan separata filer, skickas till redaktören:  
Pia Norrman, Galonvägen 24, 168 73 Bromma eller  
piabromma@gmail.com (Logen Stockholm nr 589)  
Redaktionskommitté: Greta Öhgren, Logen Stockholm nr 589 och  
Arne Lundin, Logen Bråviken nr 751  
Ansvarig utgivare: DM Maggie Ahlin Thelin, Logen Bråviken nr 751