

# Vasa Kärven



## Distriktslogen Norra Sverige nr 19, Vasa Orden av Amerika *En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation*

### DM har ordet

Kära Vasa-vänner,

När jag skrev till Kärven för



ett år sen hade vi haft en vår-vinter vi aldrig tidigare upplevt. Nu kan vi lägga till ett helt år,

obeskrivligt och sorgligt.

Glädjande nu är att flera av oss fått första vaccinations-sprutan, och snart den andra, vilket kommer att lätta upp livet lite grann, även om vi framöver fortsatt ska vara försiktiga och hålla avstånd.

Vi kan i alla fall glädjas åt vårens vackra blommor ute i trädgårdarna, och att

planera och fundera vad vi vill plantera i våra rabatter och krukor, våren är en ljuvlig årstid.

Då vi inte kunnat ha några riktiga logemöten alls under våren är det roligt att höra att en del loger haft mötena digitalt, via Zoom, med mycket positivt resultat. Förutsättningarna är naturligtvis olika. Det viktigaste är som vi alla vet att hålla kontakten med varandra på ett eller annat sätt. Har man haft styrelsemöten bör man skicka ut information till medlemmarna om vad man diskuterat (det som skulle komma fram på ett logemöte) så alla känner sig delaktiga.

Jag saknar så att kunna resa

runt och besöka er i logerna.

Jag försöker i alla fall meddela mig genom mina brevutskick till er alla medlemmar. Är det någon information ni saknar så hoppas jag ni vänder er till mig/oss. Jag och övriga i Exekutiva Rådet finns till för er alla.

Det är inte lätt för någon av oss, denna situation och hur man ska göra i olika sammanhang är en utmaning, Ingen av oss har facit, jag tycker ni alla har hanterat det mycket bra, på bästa sätt ur er loge förutsättningar.

Jag var med på DL20:s Exekutiva Råds zoom-styrelsemöte den 27 februari. Trevligt att kunna mötas

*Forts... sid 2*

### Minnesord Sören Liljebladh



Vår Vasabroder Sören Liljebladh har lämnat oss och en länk i vår syskonkedja har brustit. Efter en tids sjukdom,

somnade Sören in i sitt hem den 8 februari.

Sören gick tillsammans med sin hustru Ann-Sara med i Vasa Orden 1992, då Logen Bråviken nr 751 bildades. Där var han bl. a. Ordförande och likaså Distriktsdeputerad i Logen Filbyter nr 714. År 2000 flyttade de över till Logen Filbyter i Linköping, där Sören under många år var Ceremonimästare, senare Vice ordförande och barmästare. Sören var Distriktsdeputerad i Logen Bråviken nr 751. 1 januari 2021

återgick Sören och Ann-Sara till Logen Bråviken nr 751.

Sören var distriktstjänsteman och ledamot i stadgekommittén, vilket han varit under många år och utfört ett mycket bra arbete.

Vi kommer att sakna vår kära vän Sören.

*Tack för vad du givit  
Tack för vad du var  
Tack för ljusa minnen  
som du lämnat kvar*

*Maggie Ahlin Thelin  
DMDLI19*



### Kalendarium:

- 26 maj - ER-möte
- 12 aug - ER-möte
- 8 okt - Vasakväll
- 9-10 okt - Distriktsmöte



### Ur innehållet:

ÅSA 2020.....	2
MSLER Sverige.....	2
Logen Stockholm.....	3
Logen Knallen.....	5

### DM har ordet...

digitalt där man ser varandra i alla fall.

Vi i Exekutiva Rådet DL19 hade även vårt styrelsemöte via zoom den 14 april; nästa möte blir den 26 maj.

Som ni tidigare fått meddelat så har vi ställt in Distriktsmötena för både DL19 och 20 i maj. De är framflyttade till oktober preliminärt. De redan utskickade inbjudningarna gäller, även de delegater och ersättare logernas valt till

Distriktsmötet.

Vi i Exekutiva Rådet har förberett det mesta till kommande distriktsmöte och utskicken med de flesta underlag kommer att ske i månadsskiftet juli/augusti.

I början av februari nåddes vi av ett sorgligt besked, att vår kära logevän och ledamot av stadgekommittén, Sören Liljeblad gått bort efter en tids sjukdom. En kär Vasa-broder som lämnar ett tomrum och många fina minnen efter sig

och kommer att vara saknad.

Mina vänner, jag hoppas innerligt att vi åter ska kunna träffas i våra loger till hösten.

Var rädda om er och varandra och en önskan om att vi ska få vara friska. Jag önskar att vi alla ska få njuta av en riktigt skön vår och sommar. Varma tankar till er allihopa.

*I sanning och enighet,  
Maggie Ahlin Thelin  
DM DL19*

### ÅSA 2020

Jessica U. Meir har utsetts till 2020 års ÅSA (Årets Svensk-Amerikan). Jessica är NASA-astronaut och fysiolog. Hon föddes 1 juli 1977 i Caribou, Maine, men hennes mor kommer från Västerås och hennes far från Israel. Jessica var redan som 5-åring fascinerad av rymden och ritade sig själv som astronaut stående på månen, då flankerad av en amerikansk flagga.

Hon drömde alltid om rymden och därför blev hennes yrkesval präglad av denna dröm. Jessica tog en masters-examen från International Space University i Frankrike år 2000 och en doktorsexamen i marinbiologi från Scripps Institution of Oceanography University of California, San Diego, år 2009.

NASA-erfarenhet fick Jessica mellan åren 2000-2003 då hon arbetade för Lockheed Martin's Human Research Facility (NASA Johnson Space Center), som stöder forskning om mänsklig fysiologi på rymdfärjan och den internationella rymdstationen. Under denna period deltog Jessica i forskningsflygningar på NASA:s flygplan med reducerad gravitation. Hennes astronaut-utbildning, 2013-2015, inkluderade vetenskapliga och tekniska genomgångar, intensiv undervisning i internationella rymdstationssystem, rymdpromenader, robotik och



fysiologisk träning. Dessutom T38-flygutbildning samt vatten- och vildmarksöverlevnadsträning.

År 2016 tjänstgjorde Jessica som besättningsmedlem vid Europeiska rymdorganisationens (ESA) Caves rymdanalogiska grottuppdrag på Sardinien, Italien.

Vad gäller rymdresor, deltog Jessica i Expedition 61 och 62 på den internationella rymdstationen ISS. Hon befann sig i rymden från 26 september 2019 till 17 april 2020. Besättningen sköts upp från Kosmodromen Baikonur, Kazakstan, ombord på Sojuz MS-15. Jessica tjänstgjorde som flygingenjör och fick sällskap av Sojuzbefälhavaren Oleg Skripochka från den ryska rymdmyndigheten Roscosmos.

Under denna, sin första rymdfärd, genomförde Jessica

också sina första rymdpromenader, tre till antalet, med besättningskamraten Christina Koch från NASA, om totalt 21 timmar och 44 minuter. Besättningen bidrog till hundratal experiment inom biologi, jordvetenskap, mänsklig forskning, fysikaliska vetenskaper och teknikutveckling.

Jessica tillbringade 205 dagar i rymden, 3280 banor på jorden och en resa på 86,9 miljoner miles (ca 140 miljoner kilometer). Jessica har beskrivit den starka känslan av att ta steget ut i atmosfären: "Jag såg ner på mina fötter och det fanns ingenting mellan mig och jorden. Det var ett svindlande ögonblick."

*Taget från VasaNytt  
nr 1 – mars 2021 (DL20)*

### MSLER Sverige

Kära Vasa-vänner!

I skrivande stund är det tidig morgon och fåglarna har vårkonsert utanför. Tänk att vi nu har levt med denna pandemi i över ett år. Många är vi som förlorat nära och kära.

Fåglarna tar ingen hänsyn till rådande pandemi utan låter oss njuta av att deras sång.

Själv gläds jag av att även ljuset har kommit tillbaka. Våren är som en symfoni av ljud. Porlande bäckar där blåsippor tidigt slår ut och i snabb takt följer alla andra växter med. Åkrarna börjar



grönska och bönderna har fullt upp. Det är så vackert med nysådda åkrar.

Min tid som MSLER har inte blivit som tänkt. Det började väldigt bra med många kontakter med loger, både i norr och söder. Vi fick glädjas över många nya medlemmar och jag skickade många medlemskuvert. Helt plötsligt så tystnade allt, så konstigt allt blev.

Jag blir så glad när jag nu ser att flera loger har aktiviteter som anpassas efter de direktiv som vi får från Folkhälsomyndigheten. Flera loger har möten över zoom, ett ord jag inte tidigare kunde men som nu har blivit ett ord i vardagen.

Både Storlogen och våra Distrikts Exekutiva Råd har givit oss verktyg för att fortsätta Vasa-arbetet under rådande omständigheter.

Vi kan glädjas åt att vi också tagit in nya medlemmar. Förhoppningsvis kan vi starta upp våra loger under hösten och låta våra nya syskon recipiera och uppleva våra fina ceremonier.

I oktober planerar Exekutiva Råden för distriktsmöten. Vi har då förhoppningsvis blivit vaccinerade och lärt oss mera om hur covid-19-viruset ska hanteras. Så sakteliga kommer livet att kunna återgå till det normala.

Jag hoppas att vi är många som kommer att delta vid norra och södras distriktsmöten. Ett fantastiskt tillfälle att träffas i sann Vasa-anda. Jag önskar så att det kan bli en fin uppladdning och inspiration inför uppstarten av arbetet ute i våra logelokaler.

Jag önskar er alla en fin sommar

*I Sanning och Enighet  
Connie Grön  
MSLER för Sverige*

### **Logen Stockholm nr 589**

#### **Årsmötet den 26 februari**

genomfördes "utan uppställd loge" via Zoom. Det var en solig och vacker vårdag och många av oss hade passat på att promenera under dagen och låtit solen värma, eller druckit kaffet på balkongen...

Klockan 18.00 var det dags att logga in på zoom och en efter en blev insläppt av O Maria Nihlén och hälsades välkommen, sammanlagt 35 personer. Så fantastiskt trevligt att få se alla i bild, att få bekräftat att vi finns kvar.

Dagordningen fastställdes och därefter började förhandlingarna. Eftersom det var årsmöte skulle årsberättelser och rapporter från Ordförande, Kassör, Finanssekreterare, Kulturledare och Logehistoriker läsas.

Förtroendemännen meddelade att ingen inventering kunnat genomföras på grund pandemisituationen. Revisor Monika Åsmyr läste upp revisionsberättelsen och tillstyrkte ansvarsfrihet för logens styrelse och kassör.

En enhällig medlemskår röstade för ansvarsfrihet och vi alla känner tillfredsställelse och glädje över att våra tjänstemän gör ett så gediget arbete för logens bästa.

Under punkten "Kontakt Amerika" berättade Pia Norrman lite från sin ungdomstid i USA (se separat).

Hälsningar kom från DM Maggie Ahlin Thelin och maken Kurt, Logen Bråviken nr 751, Exekutiva Rådet DL19, DD Roger Axelsson och Solveig Josefsson, Logen Skövde nr 626, och från Logen Härnösand nr 673.

WebM Michael Nihlén visade vår och distriktets hemsida och repeterade hur vi

kommer in, vilken information som finns och hur vi ska navigera. Den uppdateringen var välbehövlig och bra.

Sedan kunde vi bara luta oss tillbaka, låtsas att vi satt i logesalen, blunda och lyssna på sång från våra MM Elisabet Brander och Anna-Lena Engström. De bjöd på två vackra klassiker och började med att skicka oss "Over the rainbow". Tack för den musikaliska njutningen.

**PST!!** Ni kommer väl ihåg nya "Medlemssidan" där vi hoppas att alla medlemmar lite nu och då, skickar något roligt, gott, stämningsfullt, tankvärt, intressant, boktips, bilder... vad ni tror kan intressera våra medlemmar. Redaktör Ingela Folemar tar med det som ryms och resten finns kvar för senare Inbjudan.

#### **"Kafferep" 26 mars**

Vem trodde för ett år sedan, att man kan ha "kafferep" via datorn? Nu vet vi i Logen Stockholm att det går utmärkt via zoom och att det kan bli en uppsluppen och otvungen samvaro med våra vänner i logen. 28 medlemmar och vår DD Roger Axelsson och Solveig Josefsson från Logen Skövde nr 626, loggade in.

"Hej, så roligt att se er igen!"

O Maria Nihlén hälsade var och en välkommen och vi vinkade i bakgrunden allt eftersom vi blev insläppta.

Hur startar man ett kafferep om inte med att berätta några "kaffeminnen"? Birgitta W började med att berätta om deras kaffekalas, fem personer och gott om plats i mangelboden. Peter och Annika L



lovade bjuda på kokkaffe om vi kommer till deras ö utanför Husum. Ingela F, som i jobbet varit i Kenya många gånger, berättade att det kaffe som bjöds, var blaskigt, eftersom de exporterar alla sina bästa kaffeböner.

Carl M har besökt den danska staden Solvang i Kalifornien och erbjöds personalens kaffe, då han inte ville ha det amerikanska. Det smakade bra och hemligheten var att personalen blandade i dubbelt så mycket kaffepulver i sitt.

Rolf Ö berättade om ett litet kafferosteri i Söderhamn, där man hävdar, att i vakuumpackat kaffe försvinner mellan 10-15 procent av aromen, medan deras täta luftiga förpackningar bevarar den. Vi tycker om deras kaffe, men dricker annat kaffe också, förstås.

Ulla och Lage J tycker att gott kaffe ska drickas ur glas-muggar från ett småländskt glasbruk. Vad gör vi då med Pia N, som inte dricker kaffe, bara te?, vilket för mig är en morgondryck och inget för kaffekalas. Hm.. Men, i sann Vasa-anda är alla lika välkomna och accepterade, så fortsatt du med ditt te, Pia!!

Naturligtvis kom Corona-läget upp och några uttryckte en lättnad över att ha fått en eller båda vaccinationssprutorna. Hans Ö firade med middag på lokal. Vi som väntar är glada över att sprutorna är på G, men lite avundsjuka, för isoleringen fortsätter ett tag till för oss.

Så blev det dags för kvällens frågesport. 10 frågor om "fika" med tre alternativsvar per fråga. Riktigt klurigt faktiskt. Sylvie K klarade alla tio, GRATIS! Hon försökte förminska segern med att hon jobbat i branschen, men det är ingen garanti. Monika C hade nio rätt och några hade åtta rätt. Roliga och varierande frågor var det och ibland kunde man gissa rätt, när man inte

visste.

Kvällens hälsningar kom från Bo Hjulström, Ulla Sand, Anders Höglund, Ann-Charlotte Halén och Lars-Åke och Hillivi Sjöberg från Logen Eskilstuna nr 633. Britt Karlsén tackade för födelsedagshälsningen och Marjana P puffade för Svenska konstnärsföreningens öppet hus den 10 april.

Lage J berättade att han fyllde 50 år i januari. Inte vilken 50-åring som helst, för det gäller 50 år som medlem i Vasa Orden av Amerika. En aktningssvärd ålder, vilken gett honom en värdefull och gedigen kunskap om vår Orden.

Dags för "fikar", kaffe, te, sherry, öl, vin med passande bakverk, tilltugg. Tänk vad två timmar går fort när man har trevlig. Vi ses igen på ordinarie logemöte, digitalt, den 23 april och sjunger in våren.

Mötet avslutades med ett rungande GLAD PÅSK!

*Text Greta Ögren*

#### **Ett år i mitt liv...1964**

1960-talet var år som präglades mycket av civil rights-rörelsen och tyvärr även Ku Klux Klan. Bröderna Kennedy dominerade den politiska scenen. Även Martin Luther King. I efterhand ser jag att de åren jag bodde i USA, 1959-1969, kan ses som historia i koncentrat!

1963 började jag i Baldwin-Wallace college i Berea<sup>1)</sup> Ohio. Det var en integrerad skola, vilket var ovanligt vid denna tidpunkt. I närheten av skolan brändes ett kors.

Vid ett tillfälle, när var vi på en restaurang, fick vi sitta väaaaldigt länge utan att någon tog någon hänsyn till oss. Vi började bli mycket irriterade, medan min svarta vän Cheryl lugnt svarade "Förstår ni inte – jag är med er!". Servitrisen såg oss alltså inte eftersom vi var en blandad grupp.

En dag frågade Cheryl om jag ville följa med till skolans sporthall. Visst ville jag det! Det var nämligen så att Cassius

Clay skulle vara där. Cheryl hade gått i samma skola som Cassius i Louisville, Kentucky, kände honom väl och ville



hälsa på honom. Så när Cassius skulle lämna hallen, stoppade Cheryl honom med sitt "southern drawl" och säger "Hey Cassius, how'ya doin' och presenterar mig som "my swedish friend Pia", varpå vi skakar hand.

Jag var med i en Civil Rights grupp och denna bestämde att vi skulle delta i 1964 års March on Washington – ja det var två... Jag ringde och berättade för mina föräldrar som förbjöd mig åka. Jag förstod inte deras oro tills min mamma sa att jag kunde bli deporterad om jag, av någon anledning, blev tagen av polisen. Det blev alltså ingen resa för mig. När jag berättade för gruppen var några besvikna på mig – ända tills jag berättade konsekvensen om något skulle hända.

Detta år tog jag en psykologikurs, där vi fick bl.a. möjlighet att besöka ett "mentally insane prison" (finns inte i Sverige). Jag var med flera gånger och var lite på helspänn hela tiden. Men vi hade alltid vakter med oss.

Vid ett besök skulle vi fika med några manliga fångar. Vi leddes genom många låsta dörrar och ner i källaren och, slutligen in i ett låst rum. Där fick vi sedan fika och kunde prata med fångarna. Jag blev uppbjuden till dans av en stor svart man, som sa orden "du är väldigt lätt på foten för att vara en stor kvinna". Tog det som en komplimang. Jag fick senare veta att han hade mördat sin lillebror.

Vi besökte även den kvinnliga avdelningen och där kunde man direkt se vilken rangordning damerna hade.

Det var tuffa typer minsann. Under en resa till Cleveland, tyckte jag mig se en av dessa damer i ett varuhus! Jag fick senare veta att hon var en riktigt duktig lögnare och rymde lite då och då. Inte vet jag hur hon kunde rymma från detta fängelse, men...

Via denna kurs fick jag också möjlighet att vara tutor/extralärare till en 11-årig flicka i Clevelands slumområde. Det var kyrkan som samordnade detta. Jag skulle lära henne matte men fick absolut inte ge henne presenter. Under sommaruppehållet hade jag åkt till Sverige, så nästa gång vi träffades hade jag med en liten dalahäst som jag smusslade till henne med ordet att detta representerar lite av mig, som kommer från ett annat land. Senare ringde hennes lärare och framförde att min lilla elev hade gjort mycket bättre ifrån sig nu! Kändes stort!

Lite kuriosa – väl hemma i Stockholm 1969 gick jag till NK. Där fanns en låda med T-shirts på rea. Vad hittade jag där om inte en T-shirt från just 1964 och den training camp som Cassius var på när han också besökte skolan. Ingen annan ville tydligen köpa den, men för mig betyder den mycket.



<sup>1)</sup> Berea är en stad ca 30 minuter utanför Cleveland, som jag gärna besökte...

#### **Ytterligare ett år –1965**

Mina första två år i college var alltså i Ohio. Här fick jag flera goda kompisar. Tyvärr valde dessa att återvända hem till sina hemstater för att fortsätta utbildningen. Jag orkade inte stanna kvar själv, utan valde att byta college till min hemstat New Jersey. Detta blev ett lugnare år rent historiskt. Träffade en av Kennedy-bröderna vid en föreläsning i

skolan. Tror det var Edward Kennedy.

Jag pluggade nu vid Upsala college! Jag bodde off campus, dvs. hyrde in mig i privat bostad nära skolan. Hamnade hos en ung grekisk-amerikansk familj med två små barn, och de tog emot fyra kvinnliga studenter varje år. Jag hade turen att få dela rum med Lucille. Vi klickade från första stund och vi är fortfarande goda vänner. Vi bodde på tredje våningen i huset och fick dela badrum med familjen. De andra två tjejerna har jag inget minne av! Det enda jag kommer ihåg är att Lucille sagt att de bråkade hela tiden.

För att ta mig till och från skolan och till föräldrarna i Lake Mohawk, fick jag en liten bil - en sportbil! Austin Healey 100 - en riktigt rolig bil! Men, jag kunde inte förstå varför jag fick punktering hela tiden på höger framdäck? Jag lärde mig dock snabbt att byta däck med gummihammare och domkraft - när som helst och var som helst. Slutligen fick jag veta att en eker skavde hål på inner-slangen. När detta var fixat, kunde jag köra vidare utan problem.

Denna lilla röda bil tog mig flera gånger in till New York city, där jag snabbt fick lära mig tampas med taxibilarna. Här gällde att inte vika. Skulle jag ut från en parkeringsplats var det små steg framåt hela tiden - ända tills taxin var tvungen att släppa ut mig. Bra övning för körning i Stockholm.

Vid ett tillfälle skulle jag möta mamma i ett lokalt shoppingcenter. Jag kör bilen och en personbil kör snabbt om mig. Strax därefter kommer en polisbil i full rulle. Ca 10 meter framför mig får polisen stoppa på bilen, drar ut föraren ur bilen och, med pistoler dragna, slänger upp honom mot karossen. Där sitter jag nu och tänker.... om han kommer loss är jag närmast! Vad ska jag göra?

Det var som en filmscen utspelades framför mig.

När allt var över, åkte jag vidare till mötet med mamma. Men då kom chocken! Jag skakade och sa till mamma att jag måste sätta mig. Så vi gick och tog en fika tills jag var "normal" igen.

Pia Norrman  
Logen Stockholm nr 589

#### **Logen Knallen nr 745**

De regler som pandemin tvingade fram digitaliserade våra styrelsemöten och hindrade oss från att anordna några "vanliga" sammankomster under föregående höst och så är det fortfarande.

#### **Årsmöte**

Årsmötet flyttades fram till februari men fick ändå genomföras som ett zoom-möte och blev därmed historiskt! Medelåldern hos medlemmarna är hög och alla har inte tagit till sig den nya tekniken. Men 25 % av medlemmarna deltog hemifrån i mötet via 16 kameror.

Årsmötets sedvanliga förhandlingar genomfördes och underlaget för dessa hade på förhand skickats ut till alla medlemmar. Årsmötet, som leddes av Jan Elgquist, beslöt på styrelsens förslag tillsätta en rekryteringsgrupp. Bakgrunden är att vårt medlemsantal minskade med fem under år 2020 - detta trots att vi fick tre nya medlemmar. Vi hoppas nu att den tillsatta gruppen skall bli framgångsrik i sitt värningsarbete.

De formella förhandlingarna övergick denna gång inte i något efterkapitel. Men deltagarna dröjde sig kvar för en pratstund framför kamerorna. Det framkom att vi inte kan hoppas på några vanliga "fysiska" logemöten under våren.

#### **Marsmöte**

I mars hölls årets andra logemöte och - liksom vid årsmötet i februari - blev det ett zoom-



Halvvägs på vår promenad rastade vi vid en vacker sjö.

(Foto: Håkan Hellström)

möte över nätet. Vår förmåga att hantera den nya tekniken är ännu inte finslipad, men vi började koppla upp oss i god tid och när det var dags att starta mötet, så fanns alla med i en ruta på våra skärmar.

Mötesförhandlingar genomfördes raskt under ledning av O Jan. Medlemsvårdskommittén rapporterade om sina kontakter med syskon som av olika skäl inte kunde delta i mötet. Men vi fick inga uppgifter om att någon medlem har råkat ut för svårare angrepp av Covid-19, vilket vi gläder oss åt.

#### Utflykt i april

Digitala möten i all ära, men vi vill ju träffas på riktigt och styrelsen beslöt därför att bjuda in till en gemensam utflykt den 8 april. Det var 22 syskon som hörsammade kallelsen. Till vår glädje blev det en fin dag med uppehållsväder och små solglimtar - dock utan vårvärme. Efter halva promenaden slog vi oss ner på en rastplats för att njuta av medhavda smörgåsar och kaffe. Vi glädde oss alla åt att få träffas så här fysiskt igen, vilket de flesta ju inte hade gjort på länge. Och tillsammans med sjöfåglarna vid strandkanten, som man möjligtvis kan se på bilden, glädde vi oss åt den annalkande våren.

#### Aprilloge

Vårt senaste logemöte hölls den 24 april - över nätet, förstås. Men denna gång med digitalt efterkapitel, vilket sänder även detta möte till historien.

Från mötesförhandlingarna kan rapporteras bl. a att styrelsen fick i uppdrag att undersöka möjligheterna att arrangera distriktsmötet 2023 i Borås. VO Birgit Hellström informerade om ett ärende, som hon tagit upp i styrelsen och nu ville dela också med logemötet. Det gäller frågan om vi skulle pröva att årsvis trycka och till medlemmarna dela ut en folder i fickformat med aktuell information om vår Orden och logen med dess program. Tanken är att finansiera tryckningen genom att erbjuda externa "sponsorer" annonsutrymme i foldern.

Under punkten *Kontakt Amerika* läste Gunhild Billhult ur ett brev med senaste nytt

från vår vänloge Diana Birger Jarl i USA.

Instruktionerna inför efterkapitlet var enkla: Ha ett glas med lämplig dryck inom räckhåll. Men Birgit hade dessutom mycket förtjänstfullt gjort och tagit med sig en quiz med knepiga frågor, som alla på något sätt anknöt till vårmånaden Maj. Så alla tog ivrigt itu med frågorna, som gav mycket funderande, diskuterande och gissande.

Efter genomgång av de rätta svaren bjöd Birgit på en liten konsert av Akademiska kören i Göteborg, som framförde *Sköna Maj* - vårsången framför alla.

Efter en god stunds trevligt samspråk blandat med vissång och limerickar om våren och annat, så förenades deltagarna i en skål för våren och vår loge innan skärmarna släcktes.

Bengt Olsson, LH

DS.

*När Knut mötte Maj i Blåsut,  
hade han aldrig haft nå'n förut,  
men på nattligt partaj,  
blev hon hans första Maj  
och han hennes tjugonde Knut!*  
PS.



*Trevlig sommar!*

#### Manusstopp: 1 augusti 2021

Manus (wordformat), gärna med foton (jpeg) som inte är inbakade i texten utan separata filer, skickas till redaktören: Pia Norrman, Galonvägen 24, 168 73 Bromma eller piabromma@gmail.com (Logen Stockholm nr 589) Redaktionskommitté: Greta Öhgren, Logen Stockholm nr 589 och Arne Lundin, Logen Filbyter nr 714 Ansvarig utgivare: DM Maggie Ahlin Thelin, Logen Bråviken nr 751