

# Vasa Kärven



**Distriktslogen Norra Sverige nr 19, Vasa Orden av Amerika**  
*En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation*

## DM har ordet

Kära Vasa vänner!  
Nu är vi mitt i den sköna sommaren i fruntimmersveckan. Den vecka som det ska regna enligt gammal sägen. Hos oss har denna vecka mest varit solig, endast regn en dag. Denna sommar är i alla fall lite mer "lagom", blandat med sol, värme, regn och moln. Kurt och jag har nyligen återvänt hem efter en vecka i Kiruna, Luleå och Kalix.



Denna gång kändes det lite ledsamt i hjärtat att besöka vår gamla hemstad Kiruna då vi

visste om och fick se stora förändringar. En del hus och kända byggnader fanns inte kvar. En del har rivits, andra flyttats på. Otroligt att man kan flytta stora hus. Några av dem har fått en ny plats nedanför skidbacken, norra delen av Kiruna, ett mycket fint läge med fantastisk utsikt över fjällen. Den stora flytten och uppbyggnad av Kirunas nya centrum ligger söder om stan.

Vi alla har lite ledigt från Vasa-arbete nu, men snart drar det igång igen. Till att börja med kräftsvisor lite här och där. Hoppas att ni får härliga kvällar tillsammans.

Jag kommer inom kort börja jobbet med att få medlemmar till Distriktsdeputerade för år 2019-2021.

Kurt och jag, DK Ann-Sara och Sören Liljebladh, tillsammans med flera Vasa-vänner från Logen Filbyter nr 714 besökte Kisa i lördags 20 juli på Peter Cassel-dagen. Just nu hålls Amerikaveckan i Kisa som handlar om människors drömmar, mod och viljestyrka. Det är ett evenemang som anknyter till Ydre/Kinda bygdens historia men har vuxit till en vecka fylld av underhållning och akti-

*Forts... sid 2*

## ÅSA-firandet

Fredagen den 2 augusti anlände vi till Karlstad där sola sken som brukligt är.

Vi var flera logesyskon från både DL19 och DL20 som träffades i Kinship center till en välkomstbuffé. Vi togs emot av Erik Gustavson och Eva Eriksson, Styrelseordförande i Kinship center. Det var med glädje vi hälsade Eric Nelson, Årets Svensk-Amerikan 2019, välkommen till Karlstad och denna helgs evenemang. Efter en trivsamt kväll tillsammans vandrade vi till våra hotell.

Lördag förmiddag bilade vi norrut till Filipstad för att fira John Ericsson-dagen. Vi samlades först till lunch på Hotel Hertig Karl där vi hälsades välkomna av kommunstyrelsens Ordförande, Marina Isaksson. Bland gästerna sågs Årets Svensk-Amerikan, Eric Nelson



i sällskap av sin mamma Harriet och syster Chris, HM/O FÖM DL19 Ewa Pilhammar med make Morgan, DKL Charlotte Börjesson, DM DL19 Olle Wickström med hustru Marie, SLD DL20 Ulf Alderlöf med hustru Ingegerd, från DL20 Tore och Margareta Tellberg, Ruth Newman från Amerikanska ambassaden, Alexandra Swalöf, Ordförande i John Ericsson sällskapet samt många

## Kalendarium:

- 22 aug - ER Skype-möte
- 7 sept - ER-möte Göteborg
- 7 sept - Logen Göteborg firar 95 år
- 26 okt - Borås 30 år

## Ur innehållet:

Presentation VDM Håkan .....	2
Presentation DS Birgit .....	3
Presentation VDS Barbro .....	3
Presentation DK Ann-Sara .....	4
Presentation DKL Charlotte ...	4
Presentation MDER Gun .....	5
Tre Vasa-besök .....	5
Pins Storlogen 2022 .....	6
Logen Härnösand .....	6
Äventyr Kinnekulle .....	6
Logen Stockholm .....	7
Logen Knallen .....	8
Bilder ÅSA .....	9

### DM har ordet...

viteter för alla åldrar, då dåtid och nutid möts.

När detta nummer av Kärven kommer ut har vi uppmärksammat och hedrat Årets Svensk-Amerikan, Eric Nelson, i Karlstad/Filipstad, vilket ni kan läsa mer om i denna utgåva.

Jag hoppas och önskar att ni alla haft och har det skönt denna vackra sommartid i vårt fina land. Både Kurt och jag ser med tillförsikt fram emot att träffa många av er vid olika sammankomster i höst.

*Lev väl och var rädda om er.*

*I sanning och enighet  
Maggie Ahlin Thelin  
DMDL19*

---

### ÅSA-firandet...

Vasa-vänner.

Efter en god måltid tog vi tillsammans med Eric Nelson hans mamma och syster, en promenad till Nils Ferlins staty, innan vi fortsatte till Mausoleet där vi först fick lyssna till musikkåren, därefter en andaktsstund och mer musik.

Tal framfördes av Marina Isaksson, som bl.a. berättade om John Ericsson och alla de uppfinningar han gjorde. Kommunstyrelsen Ordförande, Ruth Newman Amerikanska ambassaden, Alexandra Swalöf, Ordförande John Ericssonsällskapet, samt av undertecknad, Maggie Ahlin Thelin, Ordförande i Årets Svensk-Amerikan kommitté/DM DL19. Både Svenska och Amerikanska nationalsångerna sjöngs. En av höjdpunkterna var när Eric Nelson tillsammans med officer från hemvärdet i Värmland förrättade kransnedläggning. Därefter sköts Svensk lösen och de två skotten hördes lång väg.

Marina Isaksson delade även ut stipendier till två åttondeklasser från teknikprogrammet i Filipstad som gjort mycket bra ifrån sig.

Minnesstunden avslutades med att vi alla sjöng Värmlandsvisan.

Därefter promenerade vi ner till Kyrkviken för att få vara med om rekonstruktionen av det berömda sjöslaget vid Hampton Roads, som ägde rum under det Amerikanska inbördeskriget. John Ericsson konstruerade båten Monitor som anses vara en av spelbrickorna som vände kriget mellan Nord- och Sydstaterna till Nordstaterna fördel.

Så var vi tillbaka i Karlstad och samlades på kvällen i Kinship centers trädgård där vi hälsades välkomna av toastmaster Björn Gustavsson innan vi fick njuta av Gundegabalettens duktiga barn och ungdomar, ledda av Gundega Liedes som även är medlem i Logen Karlstad.

Uppe i matsalen hälsades vi välkomna till bords av Kinship centers Ordförande, Eva Eriksson och fin musik spelades av Kinship centers Folk music band. Vår fantastiska toastmaster Björn höll ordning på oss under kvällen.

Senare under middagen underhölls vi av PG Öberg och Boel Johansson som spelade och sjöng.

Som Ordförande för Sverige-Amerikakommittén presenterade jag Årets Svensk-Amerikan, Eric Nelson. Tillsammans med kommittémedlemmarna Catherine Bringselius Nilsson, Charlotte Börjesson och DM DL20 Olle Wickström överlämnade vi diplom med motiveringen, glasplakett och vackra ljusstakar. Eric Nelson höll därefter ett mycket trevligt tacktal.

Kvällen avslutades med att jag tackade musikerna, som fick alla varma applåder. En mycket trevlig kväll gick mot sitt slut, innan vi bröt upp tackade jag för maten och berättade från mitt hjärta min berättelse om "I have a dream".

Söndagen kom och Kinship center inbjöd oss tillsammans

med Eric Nelson och hans familj på en utflykt. Vi åkte med buss till Stenudden, en otroligt vacker plats vid Värners norra skärgård som ägs av Hembygds-gillet i Karlstad.

Denna söndag avslutade med en middag som Karlstad kommun var värd för.

Vi tackade Eric Nelson för denna trevliga helg. Eric är en mycket behaglig, trevlig person som nu även kan titulera sig Årets Svensk-Amerikan 2019, utsedd av Vasa Orden av Amerika i Sverige.

Ett varmt innerligt Tack till Erik och Elinor Gustavson för allt otroligt arbete ni lagt ner för att vi alla fick dessa fantastiskt trevliga dagar tillsammans.

*Maggie Ahlin Thelin  
DMDL19*

*Ordförande i Årets Svensk-Amerikankommitté 2019*

PS. Ni som inte läst presentationen om Eric, gör gärna det.

PPS. Bilder finns på sidan 9-12

### Presentation nya ER

#### VDM Håkan Holmgren

Jag är medlem av Logen Stockholm nr 589 och där innehaft tjänsterna VO (2 år), O (10 år), FDO (2 år). Jag har dessutom varit VDM de två förevarande



åren.

Nu mera är jag pensionär, men var tidigare officer i teknisk tjänst inom Armén. Jag arbetade på förband, flera år som lärare på Arméns Tekniska skola i Sundbyberg samt de sista 25 åren som enhetschef på Försvarets Materielverk i Stockholm. Jag är även utbildad Arbetsmiljöingenjör och har också under ett antal år varit chef för en företagshälsovård.

Som släktforskare har jag stort intresse av USA då jag har utvandrade släktingar på både min mors och fars sida.

Hur ser jag på vår Orden? Vasa Orden Av Amerika i Sverige är ett ordenssällskap, som tyvärr tappar medlemmar i rask takt. Vi har under allt för lång tid rekryterat medlemmar med den s.k. mun-till-mun metoden som går ut på att medlemmar rekommenderar sina vänner. Det fungerar inte så bra i nuläget. Kanske delvis beroende på det åldersläge vi har inom vår orden.

**Min vision** är därför att vi med moderna metoder söker oss andra vägar för vår rekrytering. Vi måste synas mer i broschyrer på bibliotek m.fl. platser vid utställningar samt i medier.

Vi måste också säkerställa att varje loge har ett aktivt och intressant program för att inte bara rekrytera utan även behålla sina medlemmar.

Vi måste fokusera mindre på stadge- och ritualändringar och sätta vårt största fokus på rekrytering.

Ett modernt Vasa Orden av Amerika i tiden. Som ordenssällskap är det dock viktigt att värna om våra traditioner och våra ritualer.

*Håkan Holmgren, VDM*

#### **DS Birgit Hellström**

När jag skriver detta sitter jag i värmen i Spanien och njuter av några veckors ledighet som präglas av sol, kalla drycker, familj och vänner, flamenco, golf och skrikande små gröna



papegojor som flyger likt JAS-plan mellan palmerna och över hustaken.

Egentligen är man inte helt ledig när man har ett uppdrag som behöver underhållas mest hela tiden. Det har jag erfarenhet av från mina tidigare uppdrag i min hemmaloge Knallen nr 745 och på Distriktsnivå i Exekutiva Rådet. Men glädjen av att kunna stå till tjänst, vara till hands och utföra sådant som medlemmarna har behov, glädje och nytta av är kompensationen för att ledigheten blir avbruten emellanåt. När ni läser detta är sommarledigheten slut för denna gång och jag är tillbaka igen i min hemmamiljö i Borås.

Som nyvald DS vill jag tacka för förtroendet att ha blivit vald. Erfarenheten jag fick av att vara VDS under en period, gjorde att jag efter moget övervägande vågade tacka ja till erbjudandet att bli nominerad. Jag känner en viss ödmjukhet inför uppdraget eftersom jag får efterträda flera kompetenta tidigare DS som nu återfinns bland andra viktiga uppdrag i vår Distriktsloge och i Storlogen.

Under min tid som VDS hade jag nöjet att lära känna flera medlemmar och tjänstemän runt om i våra lokalloger. Detta kommer jag att ha nytta av i mitt nuvarande

uppdrag.

Jag hoppas också kunna besöka flera loger för att få en närmare bekantskap med medlemmar och tjänstemän. Det gör det lättare att hantera frågor som dyker upp när man har fått en personligare kontakt; det blir inte bara ett namn i matrikeln.

Ett av mina första uppdrag som DS blev att skriva en del av protokollet från Distriktsmötet. Protokollet är bearbetat och när ni läser detta förhoppningsvis justerat och utskickat eller på väg att skickas ut till samtliga loger.

Nu önskar jag alla en härlig fortsättning på sommaren och hoppas vi hörs och ses igen inte allt för långt bort i tiden.

*Birgit Hellström, DS*

#### **VDS Barbro Hult**

Vid Distriktsmötet för Distriktslogen Norra Sverige nr 19 i Nyköping blev jag vald till vice Distriktssekreterare. Tack för det förtroendet.

Jag tillhör Logen Bråviken nr 751 sedan år 2003. Jag har sedan 2010 haft uppdraget som Protokollssekreterare och en termin som vice Ordförande.

Arbetet i lokalloge är jag väl förtrogen med. Har även haft förmånen och förtroendet att vara Distriktsdeputerad för Logen Mälardrott-



ningen nr 563.

Jag går därför in med både förväntningar, glädje och bävan i arbetet som Vice distriktssekreterare i Exekutiva Rådets arbete. Riktigt vad det kommer att innebära vet jag i nuläget inte fullt ut men jag tackar min företrädare Birgit Hellström för ett föredömligt och tydligt överlämnande.

Privat är jag gift med Jan Hult och glad pensionär sedan 2015. Jag delar även min tid i Odd Fellow som Rebeckasyster och har uppdrag i Vidablicks kyrkan som tillhör Equmeniakyrkan.

Jag hoppas och tror att vårt arbete i Exekutiva Rådet de kommande två åren ska föra Vasaorden framåt.

*Barbro Hult, VDS*

#### **DK Ann-Sara Liljebladh**

Ordenssyskon! Nu har det gått en tid sedan Distriktsmötet och jag tackar för förtroendet jag fått som Distriktskassör ännu en termin och jag känner mig ödmjuk inför uppgiften. Jag har varit medlem sedan 1992 och är Kassör sedan många år i Logen Filbyter nr 714.

Efter en hel del arbete med att få till ett fungerande Distriktsmöte så känner vi i Exekutiva Rådet (ER) att mötet flöt på enligt planen. Samarbetet med Sunlight hotell fungerade perfekt och



de ser oss gärna där igen om två år.

ER fick i uppdrag från Distriktsmötet att ändra Distriktsmötets utformning till 2021 för att minska kostnader. Förhoppningsvis får då fler medlemmar möjlighet att delta vilket främjar både sammanhållning inom vår Orden och även den demokratiska processen.

Budgetförslaget för åren 2019-2020 togs utan några justeringar. Jag är nog med att vara öppen om hur Distriktets ekonomi ligger till och visar detta genom ekonomirapporter som skickas ut till samtliga loger efter varje kvartal.

Jag är dock lite orolig för om inte trenden med medlemsminskning bryts så ser jag tyvärr att medlemsavgiften måste höjas igen om några år. Fastän nya medlemmar rekryterats under alla år så minskas antal medlemmar totalt sett. Alla måste, som alltid, arbeta för att behålla medlemmar och för att få nya intresserade medlemmar för att Vasa Orden ska leva vidare.

Vill här påminna om  
1) att medel för medlemsvärning och ungdoms-/kulturarrangemang finns avsatta som kan sökas av lokallogerna i hela Distriktet, Skicka en ansökan tillsammans med planerat program till Distriktssekreterare Birgit Hellström så behandlas den på nästkommande ER-möte  
2) att beställningslista med priser för Ordensartiklar/smycken m.m. finns på Hemsidan/Medlemssidan och beställs hos undertecknad.  
3) att Regalier, nya eller begagnade kan beställas hos Lena Andersson, vår Vasasyster i Södra Distriktet.

E-postadress:

[killhultarna@gmail.com](mailto:killhultarna@gmail.com).

Priset för begagnade regalier är endast ev. reparationskostnad + porto.

Vill ni stödja Ungdoms-/

Kulturverksamhet inom Distriktet så finns Brevmärken, rek. pris 30 kr/karta, att beställas hos undertecknad.

En fortsatt varm och skön sommar önskas er alla trevliga Vasasyskon

*I Sanning och Enighet  
Ann-Sara Liljebladh, DK*

#### **DKL Charlotte Börjesson**



Jag föddes 1951 på Lidingö och är uppvuxen där med min mor. Tillsammans med min mormor och mormors mor samt mina två morbröder var vi en stor familj och vi bodde alla i samma uppgång. I mitten av 1960-talet flyttade jag med min mor till Göteborg där de flesta av våra släktingar bodde på den tiden. Dessutom var det närmare till vårt och släktens sommarställen på Kroppefjäll i Dalsland.

Sedan barnsben var min önskan att få jobba på bank - räkna pengar lockade mest, och så blev det. Jag var kvar i samma bank, Sparbanken numera SwedBank, i 43 år innan jag gick i pension. Har inte ångrat en dag av mitt yrkesval.

Jag är gift med Distriktets Webbmaster Lars-Göran Börjesson som jag träffade i skidbackarna i Österrike vintern 1969.

I vuxen ålder träffade jag

min far och fick samtidigt vetenskap om mina tre halvsysstrar som jag inte kände till. Min far och en syster bodde i New Hampshire och de andra två i närheten av Boston. Genom åren har vi träffats både i USA och här i Sverige.

Min far var Vasabarn och medlem i Vasa Orden i Boston samt hans föräldrar och släktingar var också Vasa-medlemmar. Därför blev det naturligt för mig och min man att gå med i Logen Göteborg nr 452.

I Logen Göteborg har jag varit Kulturledare och idag är jag Biträdande kulturledare samt Biträdande ceremonimästare.

Vid vårt Distriktsmöte i Lundsbrunn 2013 blev jag vald till Distriktskulturledare och sedan blivit omvald nu senast i år i Nyköping.

Mina resor till USA sedan 2010 har ofta varit i samband med att besöka loger, Distrikts- och Storlogemöten. Det har varit mycket givande genom att jag då lärt känna Vasa-medlemmar och organisationen Vasa Orden.

Sedan Storlogemötet 2014 i Rye, delstaten New York, blev jag invald som Sveriges ledamot i Vasa-Arkivets styrelse och är nu omvald till 2022.

Förutom mitt intresse för Vasa Orden håller jag på med släktforskning. Sedan 2002 reser jag och några vänner till USA, i huvudsak till stater där svensk-amerikanerna bor. Vi har utbildning och föreläsningar om svensk kultur och svensk släktforskning för de amerikaner som har intresse av sina rötter. På de platser vi besöker får vi kunskap om de emigrerade svenskarnas liv och miljö i USA. Sammantaget med Vasa Orden och släktforskningen har det gett mig ett stort nätverk i USA.

*Charlotte Börjesson, DKL*

#### **MDER Gun Särndahl**

Nu är det sommar och jag sitter i norra Halland och ser en un-



derbar solnedgång och tänker att nu har det första halvåret gått. Kvällarna blir mörkare och vi går mot en höst med många Vasa-aktiviteter och då vill jag börja med att tacka för förtroendet att få fortsätta som MDER ännu en period.

Det har varit intressanta och lärorika år och med god hjälp av Sören Liljedahl i Stadsekokommittén har det fungerat mycket bra.

Jag började mitt "Vasaliv" 2004 och har haft flera olika uppdrag i Logen Skövdes styrelse och var Ordförande när logen stod som värd för Distriktsmötet i Lundsbrunn 2013.

Styrelsen i ER började direkt efter Distriktsmötet i Lidköping 2017 med förberedelserna med årets möte i Nyköping. Det har varit intensiva och roliga år som gjort oss till ett mycket sammansvetsat team med Maggie Ahlin Thelin som en fantastisk Distriktsmästare och ledare.

Nu är det dags att genomföra de beslut som togs på årets möte och börja arbeta för Distriktsmötet 2021. Det är också viktigt att vi jobbar hårt med att behålla våra medlemmar och hitta nya. Det handlar både om marknadsföring och medlemsvårning.

Jag vill önska alla Vasasyskon ett fortsatt bra 2019.

*I Sanning och Enighet  
Gun Magnusson Särndahl, MDER*

#### **Tre trevliga Vasa-besök**

I april reste jag och min man Lars-Göran till USA. I samband med resan gjorde jag tre Vasa-besök varav Lars-Göran var med på två.

Först deltog jag vid Distriktsmötet för Rhode Island nr 3 i Warwick/ Providence, RI. Dess förinnan hade Storlogen haft sitt ER-möte och där deltog Connie Grön och Einar Savolainen Grön i egenskap av valda svenska representanter. Efter dessa mötesdagar var det Vasa-Arkivets styrelse och där jag ingår för Sverige.

Rhode Islands Distriktsmöte pågick under en dag med förhandlingar och val som vi har i vårt distrikt.

Då vi var många gästande Vasamedlemmar från Storlogen och Vasa-Arkivet, så vi blev införda i huvudsak varifrån vi kom, dvs stater och länder. Självfallet blev Stormästaren med fru, Art och Nancy Bjorkner, införda sist.

Det var första gången på många år som Rhode Island hade ett så välbesökt Distriktsmöte och det genomfördes fantastiskt välplanerat och smidigt. Några smärre skillnader från vårt Distriktsmöte var det dock. Ingen Vasa-kväll dagen innan och det var inga beredningsutskott för motionerna under mötet, vilket sparade in på mötestiden. Några loger hade utställning med svensk anknytning och om sin logeverksamhet. Det var fri sittning vid borden under banketten. Hela dagen var mycket trevlig, avspänd och rolig med många skratt och nya vänskaper fick alla med sig hem.



Dagen efter var det dags för Vasa-Arkivets möte. Vi fick en gedigen lunta med rapporter från bl.a. Arkivets President Bill Lundqvist, finansrapport från Kassör Keith Hanlon och Arkivarie Kathy Cuff.

De stora frågorna på agendan var om underhållet av fastigheten, förmodad framtida utbyggnad för utställning, förvaring och arkivering. Kathy söker kontinuerligt "grants", dvs bidrag, för olika projekt för arkivet. Nyligen fick Arkivet bidrag till digitalisering så en medhjälpare till Kathy kan anlitas för att genomföra projektet.

En vecka senare besökte Lars-Göran och jag Vasa Park, Budd Lake i New Jersey ([www.vasaparknj.com](http://www.vasaparknj.com)). Parken ägs och sköts av medlemmar i Distrikt New Jersey nr 6.



Vi var där en fredag och det är deras pubkväll och då samlas de i klubblokalen och äter mat och har trevligt tillsammans. Lite överraskande blev de när jag tog ton och sjöng "Ju mer vi är tillsammans" för jag tyckte den passade så bra in.

I övrigt har logerna sin möten i parken och det ordnas alla möjliga aktiviteter i parken som allmänheten kan närvara vid under året. Med bil tar det ca 1 timma att köra väster ut från NYC. Jag rekommenderar ett besök där och om somrarna är poolen lockande för besökare.

Så var det dags att köra söderut. Drott Lodge nr 168 i Washington DC hade bjudit in mig till deras möte för att berätta om Vasa Orden i Sverige, släktforskning i Sverige samt om mina resor i USA med



SwedGen som jag gör med mina vänner.

Logen hade också bjudit in den lokala släktforskarföreningen till mötet. Att ha närvarande icke Vasamedlemmar med vid logemötet hade jag inte varit med om tidigare. Lokalen var en samlingshall i en kyrka i Potomac, MD.

Dagen började med en kall buffé med flera inslag av svenska smårätter. Därefter var det allmän information om logen och vad Vasa Orden är för något.

Eftersom det var påsktider hade Karin Weeden, en medlem som vuxit upp i Sverige, tagit med sig svenskt påskpynt och med ett bildspel berättade hon om svenska påsktraditioner i Sverige. Efter min presentation var det dags för logemötet och ordförande Arne Dunhem började med Parentationen.

När mötet var slut hade logen fått några nya medlemmar för ballotering, vilket var glädjande.

*Charlotte Börjesson, DKL*

### **Pins Storlogemötet 2022**

Till Storlogemötet i Philadelphia, Pennsylvania, 2022 anordnas försäljning av olika föremål för att finansiera mötet.

Idag finns en pin till försäljning. Det är en viking i silverfärgad metall med amerikanska, svenska och kanadensisk flagga på ena axeln.



Vikingen är 4 cm hög med en pigg och en gummipropp för att fästas på klädesplagget. Priset är 50 kr och redovisas till Storlogen.

MSLER Connie Grön och DKL Charlotte Börjesson har dessa till försäljning inom DL19. Vi kommer att ha med dem till försäljning när vi besöker loger och i andra sammanhang. Vi kommer också att ta emot beställningar per e-post och via telefon.

Connie Grön: e-post [connie.a.gron@lidkoping.org](mailto:connie.a.gron@lidkoping.org) - telefon 0510-27709 eller Charlotte Börjesson: e-post [charlotte.borjesson@telia.com](mailto:charlotte.borjesson@telia.com) - telefon 0301-43171

### **Logen Härnösand**

I ett grått och kyligt väder samlades ett fyrtiotal logesyskon och gäster lördagen den 6 juli på Rö folkets Hus för att fira Sverige-Amerikadagen.

Vi fick ett mycket trevligt bemötande av Mona Nixon, som hälsade oss välkomna. Vår Ordförande Lars-Erik Magnusson hälsade alla välkomna och poängterade vikten av att vi samlas för att fira relationerna till släktingar i USA och Kanada. Därefter sjöng och spelade vi nationalsångerna.

Dagens underhållare, Häggsjöborna, spelade sedan ett knippe allsångslåtar som vi alla sjöng med i. Ett urval countrylåtar fanns också med på repertoaren, och de fick många applåder från en entusiastisk publik.

Ett lotteri gick snabbt åt under efterföljande kaffe med dopp.

Lars-Erik tackade för en trevlig dag tillsammans och sedan begav vi oss av hemåt.

*Bo Selin, KL*

### **Äventyr på Kinnekulle**

Vad kan man mer säga om Kinnekulle, en fin försommar-dag, än att det är vackert när allt grönskar, träden står i full blom och solen ler. Jo, det har

en intressant historia om dess ursprung! Alla de här olika skifferlagren vi läste om i skolan, hur var det med det egentligen? Men nu ska vi tjugofem Vasamedlemmar få lära oss lite om just Kinnekulles forntida historia.

Vi börjar med att åka till Råbäcks hamn, där får vi veta att Kinnekulle står på en bädd av runda stenar, så teoretiskt sett, skulle man med en "knuff" flytta hela berget! Detta sten eller skifferlager kan man se här, men nu var vattenståndet tyvärr för högt för detta.



Vår eminente guide är Sven-Olof Gölstam kom hit första gången 1961 när han studerade och blev då helt betagen av berget. Sju olika stenlager finns det. Pre-Kambrium heter detta understa lager. Vi tittade på sågade stenskivor och hittade flera olika fossiler, exempelvis utdöda bläckfiskarter, ortoceratiter.

Efter medhavd fika i solskenet och en snabb titt i museet fortsatte färden till nästa stenlager, Kambrium. Här fodrades både hammare och skyddsglasögon! Och här hade vi oljeskiffern vilken utsöndrade en svag doft av olja, som man förr utvann till bränsle vid kalkbränning. Med hackornas hjälp letade vi efter de sorters fossiler som fanns här, då var en lupp ovärderlig för oss ovana. En och annan stenflisa fick följa med hem! Sven-Olof berättar att här kan man, med lite tur, fortfarande hitta nya arter, som ej tidigare hittats i världen.

Nästa stopp var vid Västerplana. Här letade vi s.k. Stenäpplen! Stenäpplen är i storlek

som en chokladboll och ser ut att vara doppad i cement. Dessa djur är släktingar till sjöborrarna. Delar man den är den fylld av kristaller. Våldigt oväntat och mycket vackra. Dessa stenar låg lösa eller satt fortfarande kvar i det grå stenlagret.

Men nu väntade lunch och fika på Kinnekullegården innan vi avslutade på Österplana Hed, där vi såg på Flugblomster. En ovanlig orkidé vars blomma ser ut som en insekt.

*Text: Iréne Kårebäck  
Bilder: Birgitta Bylander*

PS. Topplagret som vi i skolan fick lära oss heta trapp, fick vi omvärderat idag. Bergarten heter Diabas. Men hur den kom dit är en annan historia.

## Logen Stockholm

### Thielska Galleriet 2 maj

Sprakande färger, former och mönster på keramik, textil och kakel med naturen som inspirationskälla, bjuder Thielska Galleriet på under sin utställning om systrarna Lisbet och Gocken (Ingrid) Jobs. Mängder av människor hade trotsat väder och vind för att ta sig till museet för att uppleva det folkloristiska överdådet, sammanställt av konstnären Gunnar Kaj. Igenkännandets glädje



yttrade sig i många Ah! Ja! Titta! Känner du igen?...

Båda systrarna utbildade sig till keramiker vid Tekniska Skolan, nuvarande Konstfack. Lisbet startade sin första keramiska studio vid Bergsunds Strand 1931 och var den första kvinnan, som kunde bränna sitt gods i egen brännugn. Gocken deltog i arbetet redan under sin utbildning och sedan arbetade systrarna sida vid sida. 1934 öppnade de "Jobs keramik och textil" på Norrlandsgatan med mamma Elisabet bakom disken, för att kunna sälja sina alster till en större kundkrets.

Under kriget blev tillgången på glasyr knapp och systrarna började överföra blomstermönstren på textil. NK:s utställning 1945, kallad "När skönheten kom till byn", blev det stora genombrottet för systrarna.

Familjen hade rötterna i Dalarna och Småland och fem av sju barn ägnade sig åt konstnärlig verksamhet. Så småningom flyttade, först Lisbet med maken Lillebror Söderlund till Dalarna och sedan flera av familjemedlemmarna till Västanvik i Leksand och byggde upp verksamheten. "Jobs handtryck" startade. Den traditionella dalakulturen med gästabud, hantverk och folkdräkter inleddes. Deras mönster tillhör den svenska kulturskatten och har inspirerat formgivare inom många områden.

Vi kände att en fikarast var behövlig, men allt var fullt på Thielska, så vi gick till Blockhusudden, vars smörgåsar smakade fantastiskt gott och dessutom fick vi en härlig utsikt över vattnet och kunde summera intrycken i lugn och ro.

Tack KL Birgitta för ett fint arrangemang.

### Vårens sista Logemöte 10 maj

Efter den kalla och blåsiga starten på "Sköna maj..." bjöd fredagen på ovanligt mildt väder. Varken mössa eller vantar behövdes på väg till Västra Trädgårdsgatan och Logemötet.

Efter det vanliga minglet var det dags för O Hans Ögren att hälsa oss alla välkomna i logesalen och speciellt då våra gästande logesyskon, DD Roger Axelsson och Solveig Josefsson från Logen Skövde nr 626.

Ytterligare en medlemsansökan har inkommit, vilket gläder oss alla. Marknadskommittén och Kulturkommittén presenterade sig och fyllnadsval till Ceremonikommittén gjordes.



Sedan blev det installation av våra två Musikmästare, Elisabet Brander och Anna-Lena Engström. (se bild ovan) De svarade med att sjunga "Nu grönskar det..." tvåstämmigt. Så vackert och så passande denna vårdag.

Under punkten "Kontakt Amerika" hade Monica Casserberg färsk hälsningar från vår "emigrant" Mats-Ove, vilken hon träffat på sin USA-resa.

Pia Norrman läste ytterligare ett kapitel i boken om svenska emigranter i USA. Många av dem deltog i den Nordamerikanska armén. I vissa förband var svenskarna till och med i majoritet.

I matsalen väntade en silltallrik. O Hans hälsade våra gäster välkomna. Efter Kungsången överraskade Elisabeth med att sjunga de övriga fyra verserna på den sången. Blivande medlemmen Eric Hellstrand drog igång med några snapsvior... Det blev en riktig happening med mat och sång. Varmrättens lax smakade himmelskt, i alla fall tyckte alla det vid mitt bord.

Tänk att man kan bli så glad av goda vänner, god mat och vacker musik.

Till kaffet berättade Jonny Svensson om hur planeringen av "Den stora Amerikaresan" fortskrider. Det låter sååå intressant, så nu får man skapa en resebudget. Även om vi måste anmäla intresse nu, så har vi ett år på oss att ordna finanserna.

DD Roger tackade för maten och som vanligt fortsatte diskussionerna i baren innan det var dags att säga hejdå och bege sig hemåt. Fortfarande ljummet vårväder.

### Ångbåtsbryggan 3 juni



Lagom till våravslutningen kom den riktiga sommaren till Stockholm. Vattnet glittrade i Nybroviken och skärgårdsbåtarna avlöste varandra hela tiden.

KL Ulla Lindgren hade beställt bord på Ångbåtsbryggan på Strandvägen. Tack för det initiativet. En lätt bris svalkade oss och sjöfåglarna bjöd på konsert.

Personalen serverade oss allt från toast Skagen, jämtländsk röding och räksallad till råbiff och därtill lämpliga drycker. Alla var väldigt nöjda över de välsmakande rätterna och över den trevliga personalen. Vi berättade om våra sommarplaner och var glada över den fina samhörigheten på Bryggan.

*I Adeldom, Sanning och Enighet  
Greta Öhgren  
Text och bild*

### Logen Knallen

Våren avslutades med två aktiviteter, ett studiebesök i Simonsland och nationaldagsfirandet. Ett 30-tal Vasasyskon

mötte upp på Simonsland måndagen den 20 maj för en våraktivitet på hemmaplan.

När Simonsland låg öde och Wäfveribolagets och Konstsilkes fabriker stod tomma var det nog många som trodde att begreppet Borås som textilstad skulle vara över. Men trots att mycket av textilproduktionen hade flyttat utomlands har Borås rest sig och kan idag kallas för textilens huvudstad.

Det som tidigare var tomma nedlagda fabriker har nu blivit Textile Fashion Center, ett samarbete mellan kommun, högskola och företaget Kanico. Här finns Textilmuseet, här finns Högskolans textila utbildningar och här finns forskning och nystartade företag som arbetar med Smarta textiler, nya sätt att använda textila material för nya områden.

Byggnaderna har renoverats på pietetsfullt sätt och bevarandet har präglat arbetet med uppbyggnaden. Viss ombyggnad har varit nödvändig och då har man ansträngt sig för att den nya byggnaden skall vara modern men ändå harmoniera med den gamla funkisstilen. Fasaden till en av byggnaderna är klädd med plåtar som inspirerats av gamla hålkort. I området finns också ett antal andra aktiviteter som NAVET, den kommunala musikskolan och den nya Polishögskolan.

Planering pågår för en ny etapp som kommer att bland annat innehålla hotell, kontor och bostäder. Hotellet förväntas bli klart 2021 när Borås firar 400 år.

Vi kunde vandra på glasgolvet som låg över Viskans rinnande vatten och vi fick se Svenskt Konstsilkes matsal från 1944 som då var en av de modernaste, med det gamla porslinet, matsedlar och kassaapparat i behåll. Inredningen och möblemanget är autentiskt, även om delar av möblemanget har kompletterats i samma stil. Dessutom fanns en



jukebox med alla singel-/EP-skivor i behåll. Det var inte svårt att känna historiens vingslag när man gick runt i lokalerna.



Nationaldagsfirandet inleds med att Hemvärnets Musikkår Borås spelade Älvsborgs Regementes marsch och ledde Fanvakt och Fanborg till Stadsparken, varefter Bestyrelsens Ordförande Annelie Jernberg hälsar välkommen och den svenska flaggan hälsas.

Carl-Gustaf Ekström sjöng Land du välsignade och där-efter höll årets högtidstalare

Förbundsdirektör för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Jill Jingbrant sitt tal kring begreppet TID. Hon talade om att olika religioner har olika syn på begreppet tid och att vi har olika inställningar till tid i olika åldrar och i olika samhällsgrupper och yrkesgrupper.

Inom Räddningstjänsten så använder man tidsbegreppen före, under och efter. Det innebär att man ska förebygga olyckor, utföra räddningstjänst, bedriva olycksutredning och medverka i medlemskommunerna för att bedriva försvar.

Konung Carl XVI Gustavs valspråk är För Sverige i tiden och Räddningstjänsten arbetar i samma anda genom att vara en Räddningstjänst i tiden och en Räddningstjänst för alla.

Jill Jingbrant avslutar med att tacka alla som kommit till

firandet att i samtid hylla vårt land genom att fira Sveriges Nationaldag i den välkomnande staden Borås.

Efter talet framför Carl-Gustaf Ekström sången Sverige, Hemvärnets musikkår spelade Under blågul fana, och Marsch till sommaren och några Schlagerwinners. Barnkörerna från Borås Kulturskola framförde ett antal sommarsånger och ledde allsången.

Nationaldagsfirandet avslutades med Nationalsången varefter Fanvakt och Fanborg avmarscherade från Stadsparken till Hemvärnets marsch.

Efter Nationaldagsfirandet i Stadsparken slöt ett 20-tal logemedlemmar upp hos Tant Grön och umgicks i en härlig samvaro med kaffe och allhandla läckerheter.

*Birgit Hellström, VO*

### Bilder från ÅSA-firandet 2019









Foto: Charlotte Börjesson, Håkan Hellström och Maggie Ahlin Thelin.  
Ursäkta om en del bilder är svart/vita. Om de inte konverterats hade de vara gula...



**Manusstopp:1 november 2019**  
Manus (wordformat), gärna med foton (jpeg) som inte är inbakade i texten utan separata filer, skickas till redaktören:  
Pia Norrman, Galonvägen 24, 168 73 Bromma eller piabromma@gmail.com (Logen Stockholm nr 589)  
Redaktionskommitté: Greta Öhgren, Logen Stockholm nr 589 och Arne Lundin, Logen Filbyter nr 714  
Ansvarig utgivare: DM Maggie Ahlin Thelin, Logen Bråviken nr 751