

Vasa Kärven



Distriktslogen Norra Sverige nr 19, Vasa Orden av Amerika
En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation

DM har ordet

Kära Vasamedlemmar och läsare!

När tidningen når er är det snart dags att fira Jul och avsluta 2016. Vi har haft en fantastisk höst och i skrivande stund är det en underbar färgprakt utanför mitt fönster.

Vi lever i ett land med en mångfasetterad natur från norr till söder. Våra årstider har alla sin skönhet och jag njuter av dem alla. Vi lever också i ett land med fred och frihet, något som man känner stor tacksam-



het för då vi ser hur allt fler krig och oroshårdar dyker upp i vår värld.

I mitt hjärta känner jag idag sorg då Distriktets Hedersmedlem Stig Håkansson avlidit efter en längre tids sjukdom. Stig har varit min vän och mentor. En mycket fin representant för ordet vänskap. Jag minns särskilt de år då Einar var utomlands och det stundtals var ganska ensamt. Ett samtal från Stig och Ingrid som underade om det var ok att de hämtade mig för en utflykt med husbilen förgyllde många helger.

Vi är en kultur och vänskapsorganisation. För många

av våra medlemmar är vänskapen mycket betydelsefull och något som vi ska vara mycket rädda om. Ibland blir det fel och då gäller det att gå över tröskeln och be om ursäkt.

Jag hämtar här några meningar från installationsritualen där vi lovar att efter bästa förmåga efterleva Vasa Orden av Amerikas föreskrifter, stadgar och beslut, och i ord ochandel befrämja vår Ordens intressen, sträva för bevarande av de goda och ädla egenskaper, som utmärker vårt folk, samt att motverka avund, förtal och klander och allt som nedsätter personligt anseende.

Forts... sid 2

Hembygdsförbundets 100 årsjubileum

Lördagen den 27 augusti, en mycket vacker och solig morgon, lämnar jag Lidköping för att med buss och tåg resa till Stockholm för att tillsammans med DKL Charlotte Börjesson fira Hembygdsförbundets 100 årsjubileum. Ankom Stockholm vid lunch och även här var det ett strålande väder med en ljummen vind som gav gässkladda vågor på fjärden utanför Stadshuset.

Vi begav oss till Skansen där vi vandrade runt och besökte många utställare från hembygdsföreningar i vårt avlånga land. Många intressanta och skiftande teman. Vi såg dansuppvisning av gruppen Harlem Hot Shot. Charleston och Lindy hop, det var fart och fläkt i tidsenliga kläder. Vi fick lära oss att Lindy Hop troligen kom

från Charles Lindbergh och syftade på hans "hopp" med flyg över atlanten.

Kl.17.00 samlades ca 500 personer på Galejan. Här träffade vi Elinor och Erik Gustavson (DL19:s Distriktshistoriker).

Vi hälsades välkomna av Skansenchefen John Brattmyr. Skansen firar 125 års jubileum i år. Därefter talade Hembygdsförbundets Ordförande Birger Svanström. Han berättade om hembygdsförbundet och dess över 2000 hembygdsföreningar med ca 500 000 medlemmar.

Han tackade också för uppvakningen och hälsningar. Vasa Orden DL19 uppvaktade med telegram och DL19:s standar.

Vi fick lyssna till musik framfört av Stockholms Spelmanslag och gruppen Trio Törn som spelade fiol, cello och

Forts... sid 2

Kalendarium:

- 22 november—ER-möte (Skype)
- 25-27 maj 2017—Distriktsmöte, Lidköping



Ur innehållet:

Till minne av Stig Håkansson.....	2
MSLER?	2
Elsa Fleetwoods minnesfond	3
Bokmässan i Göteborg.....	3
Presentation Mary Dahlström	5
Logen Gotland	5
Logen Härnösand	6
Logen Lidköping.....	6
Logen Engelbrekt	7
Logen Kongahälla.....	7

DM har ordet...

Vi säger också att enighetens väg är lätt att vandra om vi undviker split och klander.

Detta är stora ord som vi alla bör begrunda och vara stolta över. Det är inte alltid lätt, men att visa respekt och mötas av respekt är viktigt för alla människor på vår jord.

Jag kan inte nog understryka att Vasa Orden av Amerika är ett Ordenssällskap som, liksom andra Ordenssällskap, styrs av stadgar, beslut och ritualer, vilka är ganska likartade för alla Ordenssällskap.

Konstitution och stadgar behandlas, förändras och stadfästs i demokratisk anda genom beslut fattade av delegater utsedda av lokalloger eller distrikt på Distriktsmöte respektive Storlogemöte. Alla beslut kan behandlas av logens styrelse respektive Distriktets Exekutiva Råd, men beslut fattas sedan av logens medlemmar eller Distriktets delegater och tjänstemän. Här avviker vi väsentligt från föreningslivet.

Under hösten har det varit reception i många av våra loger och jag vill varm gratulera till nya medlemmar och hoppas att de ska finna ett stort värde i att vare en av oss.



Dansgruppen Harlem Hot Shot

Snart stundar adventstider och vi får tillfällen att komma samman. Jag önskar alla loger och medlemmar en skön höst. Jag och Einar önskar er alla en *Fröjdefull Jul och Ett Gott 2017.*

*I Sanning och Enighet
Connie Grön, DM DLI9*

Hembygdsvärdskapet...

nyckelharpa. Vi fick också njuta av mer dansuppvisning av gruppen Harlem Hot Shot. Prins Carl Philip höll ett mycket trevligt hyllningstal och framförde varma gratulationer och lyckönskningar inför framtiden.

Tre hembygdsvärdskap fick mottaga utmärkelsen som Årets hembygdsvärdskap. De mottog diplom ur Prinsessan Sofias hand, dessutom äran och 10 000 kr vardera. De vinnande

föreningarna var Snöstorps hembygdsvärdskap i Halland, Bureå hembygdsvärdskap i Västerbotten och Fagersta-Västanfors hembygdsvärdskap i Västmanland.

Då vi minglade runt fick vi frågor om Vasa Orden. Vi fick också inbjudan att delta vid framtida hembygdsvärdskap för att informera om vår Orden.

Kvällen avslutades med dans och vid 22-tiden vandrade vi ut i den mörka med ljumma Stockholmsnatten efter en mycket trevlig dag.

DM Connie Grön

Foto: DKL Charlotte Börjesson



Prins Carl Philip håller sitt tal



Prinsessan Sophia delar ut diplom till en av årets hembygdsvärdskap

Till minne av Stig Håkansson

(hämtat från samtal med Stig)

Måndagen den 17 oktober avled vår Broder och Hedersmedlem i DL19, Stig Håkansson, i en ålder av 88 år.

På en båtresa träffade Stig och Ingrid, Gösta och Ingrid Lund från Göteborg. Paret berättade att de var medlemmar i Ordenssällskapet Vasa Orden av Amerika, Gösta var O i Logen Göteborg. Det framgick också att både kvinnor och män var välkomna, vilket bidrog till att Ingrid och Stig blev intresserade.

1973 recipierade Ingrid och Stig i Logen Göteborg nr 452. Under åren 1972 fram till flytt till Logen Vänersborg nr 471 år 2001, missade Stig och Ingrid inget logemöte.

Mycket snart fick både Ingrid och Stig erbjudande om att bli tjänstemän vilket kändes mycket ärofyllt. Ingrid blev FS och Stig CM. Stig blev sedan VO.

Kalle och Inga-Lisa Thorén var CM-par i Göteborgslogen och Stig imponerades av ceremoniernas utförande och lade dem på minnet.

Vid denna tidpunkt var inte arbetsordningen utformad som idag. Redan 1975 deltog Stig vid tjänstemannautbildning i Eskilstuna. 1979 var Stig delegat vid D-mötet i Skövde och fick därmed sin distriktsgrad. Vid D-mötet i Göteborg på Park Aveny 1981 var Stig utsedd till DCM. Ett ärofyllt uppdrag.

Då VDM som valdes 1981 avled gjordes ett fyllnadsval och Stig blev då VDM och kom in i Exekutiva Rådet. Vid D-mötet i Karlstad 1983 blev Stig vald till DM efter avgående Anders Molin. SM Alice Carlsson deltog i D-mötet.

1986 var Stig Storlogedelegat vid SL-mötet i Terry Town utanför New York och utsågs till SLD av SM Carl Lindqvist.

Stig har under två perioder sammanlagt åtta år varit SLD



för DL19. 1998 var det SM Lennart Pettersson som utsåg Stig till SLD.

Stig berättar om några av alla fina minnen från tiden som medlem i vår Orden. 50-årsjubileum på Park Aveny i Göteborg var en storslagen fest bland gästerna sågs nygifta prinsessa Christina med make Tord Magnusson, Sigvard och Marianne Bernadotte. Många års firande av Årets Svensk-Amerikan på Skansen i Stockholm, där DL19:s HM Margareta Ekenstam var en eldsjäl. Under många år gjorde hon ett fantastiskt arbete med otroligt fina arrangemang i samband med firandet av ÅSA.

Att besöka Logen Kiruna var alltid lika roligt. Logen var inte bortskämd med så många besök, vilket berodde på det geografiska avståndet. Som gäst blev man mycket väl omhändertagen. Trettondagsbalerna i Stockholm var mycket festliga med många deltagande medlemmar och gäster.

Som medlem i Exekutiva Rådet blev det många fantastiska år med ett fint samarbete. Det var också många kontakter med vårt södra distrikt.

Stig har alltid arbetat för att våra loger skall värna om Vasa Ordens ceremonier och att de ska utföras värdigt och rätt. I flera år har Stig ansvarat för

CM-, BCM-, SB-kurserna vid tjänstemannautbildningarna som hållits i Eskilstuna. Något som Stig tyckt varit fantastiskt roligt. Många är vi som gått i hans skola där vi fått lära oss vikten av att bevara och utföra våra ceremonier stiligt och värdigt.

Stig var initiativtagare till bilandet av PDM club 1983.

Vasa Orden har betytt väldigt mycket i Ingrid och Stigs liv och har givit dem många fantastiska upplevelser och möten och många fina vänner. Stig har varit min mentor och mitt bollplank. Han har också alltid funnits där för att berömma och uppmuntra.

Stig kommer att lämna ett stort tomrum efter sig och mina och Einars tankar går till familjen.

*I Sanning och Enighet
Connie Grön
Distriktsmästare*

MSLER - vad står det för?

Många frågar sig kanske vad gör en MSLER? En MSLER, eller som det heter i Storlogen "MEB", Member of Executive Board. Översatt i Sverige blir det MSLER, d.v.s. Medlem av Storlogens Exekutiva Råd. På Storlogemöte, som är vart fjärde år, senast 2014 väljs ett Exekutivt Råd bestående av Stormästare, Vice Stormästare, Storlogesekreterare, Vice Stor-



Nuvarande MSLER Ulf Alderlöf

logesekreterare, Storlogekassör samt fem stycken MEB som representerar var sin region: Eastern, Midwest, Western, Sverige samt Kanada. En MEB kan sitta max i två terminer i följd (8 år), sen skall en ny väljas!

En MSLER deltar som representant för de båda Distriktslogerna och deras medlemmar vid Storlogens Executiva Råds möten i USA, som sker två till tre gånger under en termin (4 år). Mycket av dialoger sker dessemellan via mailkonversation och Skype!

Då mötet är i USA, förläggs detta i samband med något Distriktsmöte i någon region!

Vad behandlas då på mötena i USA, mail/Skype? Det är allt som berör vår Orden, d.v.s. Konstitution, Stadgar, ekonomi, arbetsordning, webbfrågor, medlemskap och då främst hur vi skall bli flera och inte mindre, samt i USA stipendieansökningar ur de fonder som är till för medlemmar i USA/Kanada som vi inte betalar till! Det finns en fond som svenska medlemmar, från nästa år, kan söka ur, "Elsa Fleetwoods Minnesfond"! Innan beslut tas, bereds ärendena i respektive kommittéer, som sedan förelägger dem för beslut!

Frågor, som berör distrikt/ lokallogers stadgar och inte konstitution, skall godkännas av Storlogen. Användande av logotyper och dylikt, som ägs av Storlogen, måste ha tillstånd till detta! Jag sitter själv i två kommittéer, konstitutions- och medlemskommittén.

Då storlogemöten hålls skall ett antal motioner gås igenom och beslutas om de skall godkännas, förändras eller avslås. Detta bör i största möjliga mån ske genom beredning inom distriktslogerna och deras delegater och MSLER.

En viktig uppgift som MSLER är att skicka ut "Membership Kit" till nya medlemmar!

Befattningen som MSLER är mycket berikande i kunskapen om vår Orden och att möta nya Vasa-vänner i Sverige, USA och Kanada på distrikts- och logemöten i respektive länder.

Får man någon ersättning? Det som ersätts är resan och hotellkostnad samt ett dag-traktamente, då mötena är i USA, samt ersättning för portokostnaden vid utskick av Membership Kits! Vid deltagande i distrikts- och logemöten i Sverige utgår ingen ersättning.

Sammanfattning:

Det är en mycket stimulerande befattning, som stundtals kan vara jobbig, men det ger så mycket mer insyn i vår Orden och dess verksamhet! Alla möten och mail/Skype-kontakter sker på engelska, så språket håller man å-jour på det viset.

Nästa storlogemöte sker 2018 under tiden 29/6-6/7 i Sacramento, Kalifornien, då skall en ny MSLER för Sverige väljas och då har jag gjort mina åtta år och tackar för all support från Vasa-medlemmar i Sverige!

Jag och min hustru Ingegerd önskar alla Vasa-syskon en riktigt **God Jul och Gott Nytt År.**

I Sanning och Enighet
Ulf Alderlöf
MSLER Sverige

Elsa Fleetwoods Minnesfond

Minnesfonden instiftades till minne av syster Elsa Fleetwood, som avled i november 1979. Syster Elsa var medlem i Logen Mälardrottningen nr 563 i Stockholm och vara både Storlogekulturledare och Storlogeungdomsledare för Sverige inom Vasa Orden av Amerika. För syster Elsa var det viktigt för vår Orden att upprätthålla och främja ungdomsutbytet mellan USA/Kanada och Sverige.

Svensk Vasamedlem kan ansöka om stipendium ur "Elsa Fleetwoods Minnesfond" för

Kultur- och Ungdomsutbyte för 2018. Beloppet är på \$1000.

Information om fonden och ansökningsförfarandet finns i Konstitutionen för Storlogen, Artikel XIV.

Välkommen med din ansökan före den **15 april 2017**.

Frågor om stipendiet kan ställas till Ulf Alderlöf, MSLER Sverige eller Maureen Bengtsson, Storlogekulturledare Sverige.

Ulf Alderlöf
Maureen Bengtsson

Bokmässan Göteborg

För först gången deltog Vasa Orden av Amerika, Distriktslogerna Norra Sverige nr 19 på Bokmässan i Göteborg, lördagen den 24 september. Vi delade monter med Sveriges



Ewa Pilhammar håller föredrag om vår Orden på Bokmässan

Hembygdsförbund och hade en halvtimme till vårt förfogande.

Titeln på vårt framförande löd: Vasa Orden av Amerika med rötter i emigrationen. Distriktets roll-up visade vägen till montern och på disken fanns vår informationsbroschyr och en intresseanmälan utlagd.

De 16 sittplatserna intogs av såväl vasasyskon som intresserade åhörare. Undertecknad visade ett bildspel och pratade om emigrationen, de som utvandrade och orsaker till detta och hur grunden till Vasa Ordens bildande kopplades till immigranterna, speciellt kvinnornas betydelse. Dagens verksamhet på Storloge, Distriktsloge och Lokalloge presenterades liksom Arkivet och Årets Svensk-Amerikan.

Bokmässan är Nordens största kulturevenemang med 100.000 besök årligen och det är inte lätt att fånga intresset i allt sorl och ström av människor. Trots detta kunde ett intresse för vår Orden märkas, folk stannade till och lyssnade och några tog informationsfoldrar. Två deltagare fyllde i intresseanmälan om medlemskap och detta har nu vidarebehandling till respektive lokalloge.

Det är svårt att bedöma vad vi uppnår genom att delta vid denna typ av evenemang men det kändes som att vi var på rätt plats. Samarbetet med Hembygdsförbundet är väl värt att utveckla i framtiden.

Några erfarenheter att ta till sig till kommande evenemang är att man behöver vara två. En som genomför presentationen och en som tar tag i intresserade personer genom att dela ut informationsmaterial, besvara frågor och berätta lite mer om hur vår verksamhet fungerar.

Ewa Pilhammar

FDM, Storlogedeputerad, DL19

Presentation av Mary Dahlström

Mary Dahlström gick med i Logen Eskilstuna nr 633 år



1972. I maj 1974 flyttade Mary till Linköping. Logen Filbyter nr 714 av Vasa Orden av Amerika bildades i Linköping den 18 oktober 1975.

Upprinnelsen till Logens bildande var att Mary Dahlström annonserade i Östgöta Correspondenten. Den annonsen uppmärksammades av Elsa och Holger Johansson, som hade bott i Los Angeles och varit medlemmar i Logen Mayflower nr 445.

Nu började en kontakt med vänner och bekanta som kunde tänkas vara intresserade av denna typ av Ordensarbete. Det informerades om att Vasa Orden av Amerika är den enda Orden i världen som är tillgänglig för både män och kvinnor och ungdomar från 14 år.

Första sammankomsten var i Mary Dahlströms hem, där 15 personer samlades. Logen Eskilstuna nr 633 stod som faddrar. Drivkraften i Logen Eskilstuna var Anders Mohlin och Hakon Sandell samt dåvarande Distriktsmästaren Malte Ericson. I augusti samma år var en ny träff utlyst och denna gång kom 35 intresserade.

Det beslutades att logemöten skulle hållas i Frimurarehotellets Festvåning, där även den högtidliga installationen gick av stapeln. 28 personer hade begärt sitt inträde i vår Orden och blivit godkända av Storlogen i USA. Installation och bankett hölls i Frimurare-

hotellet lördagen den 18 oktober 1975 med 125 personer från de båda Distriktslogerna i Sverige.

Det var en lätt skärrad tjänstemannastab som intog sina platser. Den mest skärrade var nog den blivande Ordföranden Mary Dahlström, som sedan under fem år hade förtroendet som Ordförande.

Efter några år startade Logen Peter Casseldagen i Kisa tillsammans med Kinda Kulturnämnd, sedermera Kinda Västra Eneby Hembygdsförening och de sista åren även Peter Cassellsällskapet. Där har Mary Dahlström varit engagerad från början och i år blev hon och Margot Rodin hedersmedlemmar.

Mary har även varit DD för Logen Gotland nr 624 och för Logen Nicolai nr 663. Mary Dahlström har varit Distriktsungdomsledare och sedermera Storlogeungdomsledare för Sverige och hon har även erhållit Helga Hoving-medaljen för sitt arbete med ungdomar och ungdomsutbyte med Amerika och Kanada.

Mary är 93 år och fortfarande lika engagerad i Logen Filbyter nr 714.

Arne Lundin

Logen Gotland

Boule och golf

De gotländska vasasyskonen har träffats och haft de sedvanliga golf- och boulemästerskapen under sommaren.

Boulespelarna hade sin tävling vid Hejdeby kyrka den 20 augusti i strålände sommarväder. 18 morgonpigga hade samlats med medhavda klot och, inte minst, kaffekorgar. Förra årets vinnare, Roland Hejdstrom, och därmed arrangör av årets tävling, hälsade välkommen.

Spelet genomfördes i två grupper efter modellen Monrad, och de bästa möttes i semi och final. Göthe Dahlberg och Bosse Jacobson möttes sedan i finalen, som Göthe vann med



Boulevinnarna Bo Jacobson, Jerker Jerneheim och Lena Hagelberg.

13-6. I bronsmatchen besegrade Lena Hagelberg Leif Svensson med 13-5. I pausen togs de medhavda kaffekorgarna fram, och när tävlingen var över fördelades priserna till de som placerat sig bäst. Göthe får ta med sig vandringspokalen hem till nästa års tävling.

Golfarna samlades på Gotska GK, golfbanan alldeles vid flygplatsen. (Det gäller att hålla för öronen när JAS-planen drar iväg). Tävlingen spelades som poängbogey över 18 hål med handicap.

Efter 4 timmars samvaro i naturen var tävlingen över och tävlingsledaren Leif Karlsson summerade resultaten. Segrare blev Birgitta Munthe, inte minst överraskad själv, före Jerker Jerneheim och Bosse Jacobson. Birgitta fick ihop 33 poäng, ett före Jerker



Årets golfvinnare Birgitta Munthe tillsammans med tävlingsledaren (och förra årets vinnare) Jerker Jerneheim.

och Bosse.

De skänkta priserna på prisbordet var så många att man fick lotta ut kvarvarande priser när samtliga fått sitt. Birgitta fick även en inteckning i vandringspriset för vasagolfen.

*Bosse Jacobson, PS
Text och foto*

Höstutflykt till Fårö

Vid Silikaten i Visby mötte ett fyrtiotal förväntansfulla vasasyskon upp den 4 september, i strålände solsken, för att åka med Tottes Bussar till Fårö. Första stoppet på resan var vid Fårö kyrka där vi togs emot av några vasasyskon, samt Arne Karlsson, vår guide på Fårö.

Han berättade om Ingmar Bergmans filminspelningar av "Skammen", och visade runt oss på de platser där inspelningarna ägt rum. Vi fick även se de olika inspelningar som Arne medverkat vid, och det var en otrolig upplevelse att få höra honom berätta på ett väldigt humoristiskt sätt.

Sedan gick färden vidare till Vinor Krog där vi välkomnades av ytterligare några vasasyskon, och vi åt en god lunch där. Mätta och belättna för vi sedan till Fårö Kursgård, där Bernt Weinebrandt informerade om deras verksamhet.

Torgny Lindgren berättade sedan om flyktingmottagningen i Fårösund på ett intressant och gripande sätt. Vilket otroligt arbete som ett hundratal frivilliga volontärer lagt ner med ideella insatser!

Vi avslutade med kaffe och kaka innan bussen tog oss till Broa. I väntan på färjan delades ett antal kluriga frågor på guta-mål ut, och det blev Carin Haack som var den duktigaste på att lösa dessa frågor.

När vi sedan närmade oss Visby fick chauffören Rune Pettersson en varm applåd för att han rattat oss så varsamt under färden, och väl "hemma" på Silikaten var alla nöjda efter en givande och trevlig dag.

Cristina Malmqvist

Logen Härnösand

Fredagen den 16 september höll Logen Härnösand nr 673 sitt första höstmöte med 40-talet närvarande medlemmar. Ordförande Lars-Erik Magnusson öppnade mötet och hälsade Distriktsdeputerad Rolf Öhgren med maka Greta, samt Pia Norrman och Karin Wathne Berglund från Logen Mälardrottningen välkomna att övervara mötet.



Föredragshållaren Lennart von Post

Efter genomförda förhandlingar tackade Lars-Erik alla för ett väl genomfört möte och bjöd in till vårt efterkapitel.

Efter en mycket välsmakande måltid höll en av våra gäster, Lennart von Post, ett föredrag om Lungö Fyrs historia. Han och en kompanjon har också renoverat fyren med många timmars hårt arbete.

Efter kaffet hade vi ett lottteri med många fina vinster som rönt uppskattning av medlemmarna.

Bo Selin, KL

Logen Lidköping

Så har då vår loge, Logen Lidköping nr 636, haft sitt första möte efter sommaren. Den 24 september träffades 37 vasasyskon, som vanligt i Odd Fellow-huset på Älvgatan i Lidköping.

Mötesförhandlingarna genomfördes på vanligt sätt. Våra ritualer genomförs verkligen med stor skicklighet av alla berörda tjänstemän, och det hela är mycket högtidligt. Bland vad som sades på mötet

kan framföras att planering för Logens 60-årsjubileum den 19 november 2016 pågår för fullt, liksom förberedelserna för Distriktslogens möte i Lidköping Kristi Himmelfärds-helgen 2017.

Styrelsen har också så smått börjat diskutera ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan; något som säkert kan bli till glädje och nytta för båda parter. Vi kan på så sätt få tillgång till bättre lokaler för styrelsemötena och hjälp med både idéer och kanske genomförande av kulturella aktiviteter.

Efter logemötet inbjöds till sedvanligt efterkapitel. Här hade logen själv ordnat med en förrätt: en gubbröra på kavring hade rörts ihop av tre gubbar. Röran föreföll falla i smaken, och den följdes av fylld kycklingfilé med matvetesallad och citronsås. Gott!

Kvällens programpunkt par preference var trubaduren Tomas Landahl från Skara som framförde ett mycket bejublat program med visor huvudsakligen från Skara och USA, d.v.s. allt mellan Mats Ljung och Elvis.

Sedvanliga tal och lotteri kompletterade kvällen. Det verkade dock som om det viktigaste var att bara träffas igen. Samtalets vågor gick höga vid småbord och kaffe, och gemenskapens glädje kändes i rummet.

Ett stort tack till alla logesyskon som kom till denna kväll. Ni är välkomna tillbaka nästa gång den 29 oktober. Och ni som inte kunde vara med denna gång, varmt välkomna ni också! Glöm heller inte bort att man gärna kan ta med sig gäster till efterkapitlet, för att därigenom sprida kunskap om vår loge, och kanske få nya medlemmar.

Om du har svårt för att ta dig till logelokalen eller behöver hjälp på annat sätt, hör av dig till någon i styrelsen. Vi skall se till att ordna hjälp på

lämpligt sätt, ingen medlem skall behöva vara utanför gemenskapen.

*Med bästa hälsningar
Styrelsen*

Logen Engelbrekt på kryssning

Logen Engelbrekt nr 619 var på kryssning till Åland 25-26 september 2016. Det var 40 personer som tog bussen från

med mycket folk.

På måndagen var det frukost och kl 10.00 samling i konferensrummet för redovisning från grupperna fram till kl 12.00. Därefter var det lunch och fria aktiviteter. Bussen gick hem till Västerås ca 15.30 och anände till Västerås ca 17.30. Alla nöjda och glada.

Britt-Marie Karlsson, O



Kryssningsdeltagare från Logen Engelbrekt.

Västerås till Stockholm och klev på Viking Cinderella kl 16.00. Framtidsgruppen, bestående av Karl-Erik Hellman, Anders Rössberg och Jan Sundgren, hade satt ihop personerna i fem grupper.

Vi hade konferens fram till kl 18.00. Grupperna fick tre avsnitt de skulle arbeta med: Logemöte, Externa aktiviteter och Efterkapitel. Det blev mycket prat och grupperna kom fram till många idéer. Allt gick ut på att finna idéer för att få fler medlemmar.

När första konferensdelen var avslutad var det buffé kl 18.30 med mycket god mat. Senare under kvällen var det underhållning av bland annat Lill Lindfors, Anders Linder och Leif Kronlunds orkester. Tidigare under kvällen uppträdde också Mikael Samuelson. En mycket trevlig kväll

Logen Kongahälla nr 702 - Höstaktiviteter

Utöver de ordinarie logemötena, arrangerar vår Program- och Kulturkommitté under året några kulturträffar, till vilket medlemmarna inbjuds, tillsammans med vänner och bekanta.

Tisdagen den 16 augusti gjordes ett besök på Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn. Vädret var strålande och 22 grader varmt vid starten från Kungälv mot Skärhamn. På Restaurang Vatten intogs en gemensam lunch av några av deltagarna och kl. 14 var det dags för utställningen och då hade några fler Vasa-medlemmar tillkommit, sammanlagt tio deltagare.

Under ledning av en kunnig och väl påläst kvinnlig guide lotsades vi igenom utställningen om Walt Disneys hela produktion av tecknade filmer.



Vasasyskon från Logen Konghälla på Akvarellmuseet

En unik utställning, som här i Skärhamn är den första i Europa.

Utställningen gav en bra bild om hur de olika filmerna växte fram från idéskisser till en färdig produkt. Här fanns idéerna om alla, de över hela världens folk välkända figurer, såsom Micky mus, Kalle Anka, Robin Hood, Snövit och dvärgarna samt andra tecknade figurer.

I några rum gavs filmföreläsningar och i små monitorer gavs exempel på olika skeden i utvecklingen av filmerna. Vi avslutade vår vistelse i Skärhamn med en gemensam fika på ett närbeläget café.

Tisdagen den 30 augusti hade vi en Blomstervandring i Kungälv och den lockande ett 20-tal Vasasyskon. Vi fick en mycket givande guidning och kunskap, om hur kommunen planerar och sköter rabatterna längs Strandvägen.

Efter promenader samlades vi för fika hos Tant Rut. Intresset väcktes för att på egen hand besöka den nya planteringen i Komarken. Mycket intressant, trevligt och givande studiebesök.

Tisdagen den 27 september hade vi åter igen en kulturafon, då ett 50-talet Vasasyskon med gäster samlades i Kvarnkullens lilla sal, för att få en trevlig stund tillsammans.

Vår Kulturledare Ewa Pilhammar hälsade oss alla välkomna och riktade ett speciellt välkommen till denna aftonens underhållare, Kungälv's Drag-

spelsgrupp, som denna dag bestod av nio musikanter, dragspelare och gitarrister. Det blev först ca 30 minuters musik blandat med trevlig sång. Repertoaren var mycket omväxlande och trevlig. Sedan blev det kaffe med tillbehör för oss alla, där vi

fick möjlighet att prata med varandra och umgås på ett fint sätt. Efter kaffet blev det mera musik och sång.

Avslutningsvis tackade vår kulturledare Ewa Pilhammar våra underhållare för en trevlig kväll. Vi alla närvarande kunde se tillbaka på en fin gemenskap denna kväll.

Tisdagen den 4 oktober arrangerades ett studiebesök på Göteborgs Remfabrik ett besök som tyvärr bara lockade nio deltagare. På Ävägen 15 i stadsdelen Gårda, i centrala Göteborg, finns en fabrik där

nästan ingenting har förändrats sedan sekelskiftet.

Fabriken ser fortfarande ut som vilken fabrik som helst i början av 1900-talet. Produktionen upphörde i november 1977. Personalen stängde av maskinerna och gick hem, och precis så som fabriken såg ut då, ser den ut idag.

Fabriken är numera ett arbetslivsmuseum som drivs av Föreningen Göteborgs Remfabrik. Detta är ett levande museum där maskinerna fortfarande fungerar och används.

Onsdagen den 9 november kommer vi att presentera vår Loge vid en kulturaktivitet i Mimers Hus i Kungälv. Erik Gustavsson kommer att göra en historisk berättelse om Vasa Orden av Amerika. Dessutom kommer våra Aktivitetsklubbar Vasakören samt Vasa Folkdansare att framföra ett emigrantspel i form av sång, musik och dans. Vi har också ett bildspel om Vasa Orden av Amerika som kommer att visas.

Se gärna mer på hemsida.

Rolf Claesson

*God Jul och Gott Nytt År
önskas alla Vasasyskon!*



Manusstopp: 1 februari 2017

Manus (wordformat), gärna med foton som inte är inbakade i texten utan separata filer, skickas till redaktören:

Pia Norrman, Galonvägen 24, 168 73 Bromma eller piabromma@gmail.com

Redaktionskommitté: Greta Öhgren, Logen Mälardrottningen nr 563 och Arne Lundin, Logen Filbyter nr 714

Ansvarig utgivare: DM Connie Grön, Logen Lidköping nr 636