



Vasa Kärven



Distriktslogen Norra Sverige nr 19, Vasa Orden av Amerika
En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation

DM har ordet



Mina kära Vasa-vänner! Nu är vi åter inne i det sista kvartalet av ett, för oss alla, mycket märk-

ligt år. För ett år sen kunde vi inte i vår vildaste fantasi tänka oss detta som vi nu upplevt och upplever. Plötsligt stängdes allt vad träffar och aktiviteter av och vi förstod nog inte vidden av vad som hände, men det uppdagades efterhand.

Jag har genom mina e-post-hälsningar till er alla i logerna försökt hålla kontakten när vi inte kan ses på det sätt vi alla önskar. Jag tänker ofta på er. Saknaden och längtan efter att få träffa er är stor.

Kurt och jag har ändå kunnat träffa några av er i små grupper, bl.a. Vasa golf, min egen loge har haft 2 Corona-anpassade träffar under hösten. Det går inte att ta miste på den glädje det är att se varandra.

Det är också roligt att höra att det anordnats olika ute-aktiviteter i en del loger, bl.a. promenader, boulevards, golf, trädgårdsträffar med tipspromenader. Vintern kanske kommer även detta år, så vissa av ovan aktiviteter kanske blir lite svårare att utöva. Att träffas utomhus får vi alltid, och hälsosamt med frisk luft är det också.

Vi får inte glömma varandra - att hålla kontakt t.ex. via telefon, sms, e-post, Skype är viktigt och otroligt värdefullt.

Jag vet att flera loger hittat

på olika sätt att höra av sig till varandra.

Vi i Exekutiva Rådet har haft ett Skype-möte i augusti och ett fysiskt möte i Norrköping 19-20 september på Elite Grand Hotel, där vi hoppas på och planerar för att hålla Distriktsmötet i maj 2021.

Vi kommer att ha ett Skype möte i början av december också. Skype är ett utmärkt sätt att mötas på.

Kurt och jag reste till Ljungby 23 september, där jag var med på DL20:s ER-möte 24-25 oktober. Det var både givande och mycket trevligt att träffa några av våra Vasa-vänner i södra distriktet. Allt var väl Corona-anpassat.

Forts... sid 2

Vasa-Arkivets Vänner

Vasa Vänner, Inom Vasa Orden har vi Vasa-Arkivets vänner. På senaste Distriktsmötet delade jag ut en informationsfolder om detta.

Vasa-Arkivet ligger i Bishop Hill, Illinois, mitt ute på slätten. Vill man släktforska och söka efter svenskar som utvandrat till Amerika finns möjligheter till det, där finns även fullt av Vasa Orden historia. Ett besök dit kan varmt rekommenderas.

Varje lokalloge i DL19 bör ha en vald representant för Vasa-Arkivet, som hjälper till med medlemsvärning.

Ett medlemskap i Vasa-Arkivets vänner kostar 50 kr/år, ständig medlem kostar 700 kr och då får man ett vackert

rockslagsmärke och ett diplom. Lokallogerna får gärna betala in en årsavgift för logen på 150 kr/år. Bankgiro till Vasa-Arkivet är 452-4807. Med vårt medlemskap gör vi en god gärning och stödjer möjligheten att ha Arkivet levande.

I sanning och enighet
Vasa-Arkivets representant
i DL19

Lars-Åke Sjöberg
vasa.arkivet@tele2.se



Kalendariet:

- 3 dec - ER-möte Skype
- 11 feb - ER-möte Skype
- 6-7 mars - ER-möte Borås
- 14-15 maj - Distriktsmöte, Norrköping
- 22-23 maj - DL20 Distriktsmöte, Ljungby

Ur innehållet:

Ny hemsida	3
DS har ordet.....	3
VDS har ordet.....	3
Logen Göteborg.....	3
Logen Stockholm.....	4
Logen Härnösand	4
Logen Kongahälla.....	4
Logen Knallen	6
MSLER Sverige.....	7
SLKL Sverige	7
ER DL19.....	8

DM har ordet...

Vi har ett gott samarbete med Exekutiva Rådet och en hel del lokalloger i DL20. Vi har även god kontakt med Storlogen och Vasa-vänner i Amerika. Runt om i alla våra "Vasaländer", Amerika, Kanada och Sverige, har vi samma tuffa tider och stora utmaningar.

I skrivande stund vet vi inte om någon loge kommer att kunna träffas på något sätt för en julsammankomst. Vi får alla innerligt hoppas att vi nästa år ska kunna träffas igen i våra loger.

Mina kära medarbetare i Exekutiva Rådet, Ann-Sara, Birgit, Charlotte, Barbro, Gun och Håkan, TACK för det goda samarbetet vi har och för allt gott arbete ni utför, bl.a. har Birgit och Charlotte jobbat hårt med att göra om vår hemsida, vilket snart kommer att synas.

Tack till mina goda vänner Connie och Einar Grön för er support under året. Min kära man Kurt vill jag också tacka för ditt stöd och uppmuntran.

Till er alla Vasa-vänner önskar jag att ni ska få vara friska och att ni, trots de

begränsningar vi har, ska kunna fira en jul- och nyårs-helg i värme och glädje med era nära och kära. Jag finns här för er, så vill ni prata med mig så är det bara att ringa eller skriva.

Kurt och jag vill önska er allihopa en riktigt

**GOD JUL och ett
lyckosamt
GÖTT NYTT ÅR**

*I sanning och enighet
Maggie Ahlin Thelin
DM DL19*

DL19:s nya hemsida



Den "nya" hemsida återfinns under www.vasaorden.com och kommer att vara tillgänglig under v46.

I samband med överföringen kommer den nuvarande hemsidan att ligga nere 7-9 november.

För att komma in på Medlemssidan och Tjänstemannasidan krävs lösenord. Dessa lösenord är nya och kommer att utdelas av lokallogens Ordförande. Mer information finns hos lokallogernas PS och O.

Ev. synpunkter på hemsidan mottas tacksamt av DKL Charlotte Börjesson och DS Birgit Hellström.



DS har ordet

"När allt det här är över, när allt det här är slut, när spänningarna släpper och vi kan andas ut..."

Så sjunger Anna Stadling. Visst är det så. Plötsligt kastas alla planer omkull. Logemöten flyttades fram och andra sammankomster ställdes in eller flyttades fram. Frågorna hopade sig, men vi hoppades ju trots allt att vi snart skulle kunna samlas liksom tidigare. Det är alltid svårt att lämna något som känns tryggt och invant och plötsligt gå mot något som är okänt istället.

Vi fick ett nytt samtalsämne som förenade oss, både privat och i förenings- och Ordenssammanhang och som tydliggjorde hur sårbara vi är och hur mycket vi saknar våra dagliga rutiner och det sociala umgänget när vi ofrivilligt tappar det, om än för en begränsad period.

Höstens augustimöte i Exekutiva Rådet har kunnat genomföras digitalt enligt planerna. Dessutom kunde vi genomföra ett fysiskt planeringsmöte 19-20 september i Norrköping, på platsen för det planerade Distriktsmötet maj 2021. Ytterligare ett digitalt ER-möte kommer att hållas den 3 december.

Eftersom alla loger har ställt in eller flyttat fram sina ordinarie möten och aktiviteter under våren och till viss del

också under hösten, har mitt arbete som Distriktssekreterare påverkats till viss del.

Något färre inkomna ärenden att förbereda inför ER-möten. Färre inkomna skrivelser och protokoll. Några utgående skrivelser som till stor del handlat om den aktuella situationen. Inte lika många mail- och telefonkontakter som tidigare.

En uppgift som dock har rullat på är det utvecklingsarbete med DL19:s hemsida som jag tillsammans med Distriktskulturledaren Charlotte Börjesson har fått i uppdrag att genomföra. Vårt fokus har varit att göra hemsidan informativ, användarvänlig och tillgänglig för alla, inte bara för våra medlemmar.

Vi har ju anledning att i samband med våra informationsmöten och andra kontakter med icke medlemmar, hänvisa till en hemsida med aktuella uppgifter som ska vara lätt att botanisera i och lätt att förstå för alla.

Vid ER-mötet 15 september beslutades att vi kunde sätta den "nya" hemsidan. Detta har förhoppningsvis skett när ni läser detta. Vi hoppas att vårt arbete har lyckats, men är hela tiden öppna för förslag till förbättringar.

Vi vill naturligtvis att ni går in och tar del av det som finns på hemsidan.

(vasaorden.com) Saknar ni något eller ser några felaktigheter, vill vi att ni hör av er.

Resan till vårt hus i Spanien i somras blev inte riktigt som vi planerat. Det blev en bilresa istället för en flygresan. Väl i Spanien höll vi oss på behörigt avstånd från andra, men besökte bland annat offentliga inrättningar samt livsmedelsaffärer och specialaffärer samt naturligtvis golfbanor.

Kontakterna med mitt uppdrag i VOA kunde jag upprätthålla digitalt, vilket är en stor fördel när man vistas långt bort från hemmaarbetsplatsen.

Säkerheten och skyddsnivån var mycket hög i samhället och vi kände oss aldrig oroliga. Spanien består ju av flera autonoma regioner, särpräglade och självständiga. När landets president ändrade skyddsnivån från ett stängt samhälle till ett öppet och näst intill fritt samhälle utan karantän, klarade vissa regioner inte av att själva hantera och reglera skyddsnivåerna för sina medborgare, vilket ledde till en icke önskvärd situation med ökad smittspridning.

Det är stora geografiska skillnader i landet, precis som i Sverige, vilket för oss innebär att vi var långt från de drabbade områdena och kände oss väldigt trygga.

Resan dit och hem över flera landsgränser gick säkert och vi fick många positiva upplevelser i samband med övernattningar och besök på restauranger och liknande, som vi har god nytta av här hemma.

Nu går vi in i en period med mycket arbete för Exekutiva Rådet och för våra lokalloger, både när det gäller Terminsrapporter och Verksamhetsrapporter, men inte

minst planering och förberedelser inför Distriktsmötet i maj 2021.

Vi hoppas att vi får in många motioner från lokallogerna, men också från enskilda medlemmar. Logerna skall dessutom välja delegater, både ordinarie och suppleanter till Distriktsmötet. Skrivelse med anvisningar har skickats ut till logernas ordförande och protokollssekreterare. Hör gärna av er om ni har några frågor eller funderingar. Ni vet att ni alltid kan nå mig.

Vi lär höras vid många gånger framöver och jag önskar er lycka till med allt bokslutsarbete för 2020 och ser med tillförsikt på det kommande året 2021, då vi börjar på ett nytt oskrivet blad och förhoppningsvis med återupptagna sociala kontakter.

Ett stort och varmt tack till er alla för ett gott samarbete under detta året. Nu vill jag också passa på att önska er alla en riktigt **God jul- och nyårshelg**. Ta vara på er själva och varandra.

Birgit Hellström, DS

2020 "förlorat" Vasa-år?



Så lätt det var att misströsta och tänka, blir 2020 ett "förlorat" år, för vår verksamhet när logemöten och aktiviteter fick ställas in p.g.a. risk för smittspridning av Coronavirus. NEJ så här mot årets slut känns det inte som ett "förlorat" år.

Mycket tid har ägnats åt att fundera på hur vi skulle hantera vår verksamhet. Styrelsen kom snabbt igång med digitala styrelsemöten och möttes första gången fysiskt i slutet av augusti. 26 medlemmar och en gäst möttes för ett försenat 6 juni-firande i härligt sommarväder där vi placerade oss med avstånd under fruktträd i en broders trädgård och njöt av gemenskap, tipspromenad och

egen matsäck.

Vårt uppstartsmöte genomförde vi på Norrköpings flygplats restaurang som vi disponerade själva. Det var gott om utrymme för att hålla avstånd till varandra och då vi har turen att vår möteslokal hos W6-orden är mycket rymlig, kunde vi även ha logemöte utan uppställd loge i bankettsalen 10 oktober. I skrivande stund hoppas vi även kunna mötas till logemöten under november och december.

Arbetet i Exekutiva Rådet har ju även kunnat fortgå då våra styrelsemöten oftast är via Skype. Ett styrelsemöte har dock genomförts fysiskt då vi möttes i Norrköping för att förbereda inför 2021 års Distriktsmöte.

Sammanfattningsvis har det inte varit ett "förlorat" år utan tvärtom mycket tankar, funderingar, planering och glädje när vi hittat former för att kunna mötas och förhålla oss till de restriktioner och råd som gäller och har gällt under 2020.

Barbro Hult

*Ordförande Logen Bråviken/
VDS DL19*

Logen Göteborg Släktforskargrupp

Straxt innan Corona drog in i Sverige och restriktioner vidtog i våras, hann vi börja logens släktforskargrupp. Hos Sverige Kontakt träffades vi i en av deras möteslokaler med tillgång till projektor. När lokalen är ledig får logen hyra den och vi kan träffas under några timmar på eftermiddagen. Vi träffades några gånger för att sedan göra uppehåll tills vidare.

I september återupptogs träffarna och nu hade gruppen minskat i antal av förklarliga skäl av rädsla för smitta. I och med att vi är färre så har vi gott om avstånd mellan oss.

Gruppen har blandad kunskap i släktforskning och några är nybörjare. Alla använder inte dator idag utan använder papper, vilket fungerar bra för

att föra in uppgifter på.

I våras hade vi en genomgång av vad släktforskning är och deltagarna fick broschyrer om släktforskning. Broschyren innehåller användbara inter-
netsidor och vilken information de innehåller.



En av broschyrerna innehöll en mall som det går att fylla i med sina anor i fyra generationer bakåt i tiden. Broschyren är bra för den ger en bra översikt när man fyllt i sina uppgifter.

Nu håller vi på att gå igenom vad man kan finna för uppgifter utifrån den information vi har om vår släkt. Tanken är också att vi ska besöka arkiv, bibliotek och museum här i Göteborg men det får vi avvakta med tillsvidade.

*Charlotte Börjesson
BKL tillika gruppleddare*

Logen Stockholm

En molnig, men ändå skön tisdag den 15 september träffades åtta logesyskon på Rosendahls trädgårdscafé. Det kändes lite spännande att kunna träffas IRL (in real life) men vi höll oss utomhus och på Corona-avstånd - nästan.

Vad vi beställde varierade från en god lunchsoppa till



Maria och Michael Nihlén samt Arne Svensson

kaffe och bulle. Tänk vad mycket vi hade att prata om! Från "Vad gjorde du under sommaren" till lite logeinformation från Ordförande Maria.

Det blev en härlig eftermiddag som gav mersmak.

Text och foto: Pia Norrman

Logen Gotland

Logen Gotland nr 624 har, precis som alla andra samman-
slutningar, fått rätta sig efter givna rekommendationer. Inga möten har kunnat hållas sedan tiden före Corona.

Dock har både boule- och golfmästerskapen kunnat spelas. Leif Svensson resp. Bosse Jacobson tog in-teckning i vandringspriset.

Frampå sensommaren har även den traditionella höstut-flykten kunnat genomföras. Denna gång hade vår KL Birgitta Asklander bokat in en tur till Enholmen, försvarsfäst-ningen utanför inloppet till Slite. Ett 25-tal Vasasyskon åkte till Slite för vidare befordran med båt till Enholmen och Carlsverds fästning.

Fästningen anlades 1766 i en tid då våra konungar ägnade sig åt krigföring på främmande mark, och det förde då med sig att utländska makter, främst ryssar och danskar, ständigt låg i fejd med oss. De olika befästningarna har fantasifulla namn som Knappen, Doppskön, Baljan, Fästet och Klingan.

De mäktiga kanonerna, två 7-tums bombkanoner och 4 st 24-punds granatkanoner vak-tar inloppet. De har dock aldrig avfyrats mot främmande in-kräktare, och får väl därmed anses ha gjort nytta. Krutmaga-sinet med bombfria valv rymde ca 40 ton. Hur det än var med det bombfria kan diskuteras, för taket rasade in när skutan "Terra Nova" sprängdes på Slite redd 1758.

På Enholmen har man även brutit kalk, och haft karantän för kolera, samt lagrat brännvin. Guiden Sven Sandström gav en intressant inblick i

historien under rundvandring-
en.

Under året har PS Bo Jacobson färdigställt logens Jubileumsskrift, och man passade på att sälja till de medlemmar som ännu inte köpt sitt exemplar, samt skänkte ett ex till guiden som tack för en givande visning.

Nästa sammankomst plan-eras till november då vi har ordinarie valmöte, och för-hoppningen är att Corona har gett med sig då.

Bo Johansson, PS

Logen Härnösand

Hallo Vasasyskon! Hösten har inträtt i Härnösand och nu tar vi fram varmare kläder mot kylan. Förra fredagen samlades vi ett glatt gäng ca. 20 st, ute på Sälsten. En fin plats att träffas på vid norra Sundet. Samtliga hade tagit med pick-nick och stämningen var på topp, efter lång frånvaro att mötas.

Per-Erik och Eivor Bylund hade ordnat med frågesport som uppskattades av syskon-en. Många tankar utbyttes om hur framtiden blir, men vi hoppades alla att det här med Coronan går över snart. Ord-förande Lars-Erik Magnusson tackade för den fina uppslut-ningen.

Vi är tacksamma över att Eva Fällberg med flera anord-nade denna träff och hoppas att vi ses snart igen.

Bosse Selin, KL

Logen Kongahälla Coronatiden

Vasakören gjorde den 4 mars uppskattade framföranden med varliga sånger på Ekhaga och Solhaga äldreboende i Kungälv. Att sjunga på äldre-boende är en tradition sen många år och något körmed-lemmarna ser fram emot. När nästa tillfälle ges vet ingen.

Den 5 mars samlades ett 30-tal logemedlemmar och gäster på Kvarnkullen för att lyssna till Begonia Jazzband.

Jazzbandet består av sex professionella, glada män från Kungälvstrakten som tog oss med på en musikalisk resa Down by the Riverside till begravningsgospel från New Orleans vidare med tradjazz-toner i en roddbåt till Kina vidare till Spanien och Frankrike för att återigen landa i USA. Idel kända melodier. Musiken väckte minnen som livligt diskuterades under fikapausen.

Några dagar senare åkte en grupp medlemmar till Stenungsund för att se på Lars Lerinutställningen. Vår fantastiska guide Carl-Otto Evers uppmärksammade oss på detaljer i målningarna som våra otränade ögon inte hade lagt märke till. Vi lärde oss mycket om Lars Lerins teknik och budskap. Med gester och ljudillustrationer förde Carl-Otto oss över berg och horisontlinjer och fick oss att känna/se dramatiken i bilderna.

Besöket avslutades med gemensam lunch och samtalet kretsade för första gången kring PANDEMIN. Skulle vi gå till kvällens körövning, hur farligt kunde det vara? Ja frågetecknen var många och inte kunde vi ana att det skulle bli de sista gångerna vi samlades för kulturaktiviteter inomhus detta året eller att det blev sista körövningen.

Logemötet i mars då vi



Begonia jazzband

skulle lyssna till ett föredrag om Mosaicexpeditionen där forskningsisbrytaren Polarstern fryses fast i isen under ett års tid för att med isen driva förbi Nordpolen fick "läggas på is". Kanske kan vi tina upp föredraget under 2021.

Våren och försommaren gick utan några möten eller aktiviteter men i juli tog vi mod till oss och på Independens Day den 4 juli samlades vi i Morgan och Ewas trädgård i Lycke för poängpromenad, på behörigt avstånd, med frågor om Amerikas historia och företeelser. Bäst kunskaper visade sig Marianne Andersson och Seppo Bladbacke ha. Den medhavda pick-nick lunchen intogs i det fria.

I augusti var det dags igen för nästa trädgårdsvandring. Denna gång i Ingrid och Hans Hellbergs kryddträdgård. 21 olika kryddväxter skulle namnges och vi luktade, smakade och kände oss fram. Flest rätt visade sig Ewa Pilhammar ha. Lunchen smakade utmärkt i kryddofterna.

Den 28 september var det dags för Golftävlingen mellan logerna Kongahälla och Knallen. En tävling som pågått ett antal år. Denna gång belägen på Hulta golfbana utanför Borås. Vi gästades av Distriktsmästare Maggie Ahlin Thelin med make Kurt.

Efter en trevlig runda i ett



Logen Kongahälla på Lerinutställningen

utmärkt golfväder var det dags för prisutdelning. Pokalen för vinnaren gick till Birgit Hellström, Logen Knallen. Priset för bästa herre gick till Kurt Thelin, Logen Bråviken. Morgan Andersson, Logen Kongahälla, slog bollen närmast hål. Nästa års tävling kommer att ske i Kungälvstrakten med Logen Kongahälla som arrangör.

I september träffades vi i Kungälv för att promenera genom Strandparken med de fantastiska planteringarna. Vi tog vägen via en av Kungälvs äldsta gator, Gamla Brogatan, med vackra hus, trädgårdar och stenlagd gata till Bohus fästning där vi stannade vid glasskaféet. Som enda gäster kunde vi utomhus sprida oss på ett Coronasäkert sätt.

Under sommaren och hösten har boulegänget hållit igång med spel och umgänge varannan tisdag.

Att hålla kontakten medlemmar emellan är synnerligen viktigt och uppskattat i dessa Coronatider då social distansering rekommenderas. Även om riktlinjerna för 70+are nu har mildrats är det inte fritt för nära kontakter.

Logen Kongahälla nr 702 har därför beslutat ställa in alla möten under 2020. Som enskild person har alla ett ansvar



Tipspromenad Lycke

Fler bilder på nästa sida...



Trädgårdsvandring hos Ingrid och Hans Hellberg



Gamla Brogatan



Glasspaus Bohus fästning



Pristagare i Golftävlingen

för hur och när kontakter tas men som organisation kan vi inte ta det fulla ansvaret för våra medlemmar. Förhoppningsvis kan årsmötet 2021 hållas på ett säkert sätt.

HÅLL I – HÅLL UT –
HÅLL AVSTÅND!

Logen Kongahälla nr 702 vill även önska alla Loger och Vasamedlemmar en

**Riktigt God Jul och ett
Coronafritt Gott Nytt År!**

Ewa Pilhammar, KL

Logen Knallen

När vi senast publicerade oss i Kärven rapporterade vi om vårt besök på en stor Gianni Versace utställning i Borås, om vårt logemöte strax därefter i februari och vårt sedvanliga logemästerskap i minigolf några dagar in i mars.

Sedan var corona- eller numera covid-19-pandemin över oss och vi tvingades liksom alla andra ordenssällskap och föreningar rätta oss efter Folkhälsomyndighetens stränga rekommendationer. Det innebar att all den verksamhet vi hade planerat för våren inställdes eller sköts framåt på obestämd tid.

Men på sensommaren hade situationen ändrats. Smittspridningen hade minskat dramatiskt och det var inte alls så många som behövde få intensivvård. Vasasyskonen ville träffas och i slutet av augusti

kunde styrelsen äntligen kalla till ett möte igen. Det blev ett möte med icke uppställd loge på Hemgården – en gammal träbyggnad i två våningar mitt i centrum av Borås. Vi kunde nämligen inte disponera vår vanliga logelokal. Men styrelsen ville ändå pröva en mjukstart efter det långa uppehållet i den ordinarie verksamheten.

O Jan Elgquist hälsade 30 deltagare i ledig klädsel välkomna i solen på den anrika innergården, där det blev många glada återseenden och prat om vad som hänt under karantänstiden. Så småningom flyttade vi in i en intilliggande café-lokal för att hålla sedvanliga mötesförhandlingar. Mötet beslöt bl a att ge styrelsen i uppdrag att kalla till ett "vanligt logemöte" i oktober.

Efter förhandlingarna bjöds vi på kaffe med dopp och en nog så knepig frågetävling. VO Birgit Hellström hade både bakat en del av det mycket goda doppet och formulerat de knepiga frågorna. Efter den trevliga samvaron skildes vi med en känsla av att ha upplevt en lyckad återstart på årets verksamhet och en förhoppning om en successiv återgång till den vanliga ordningen, men.....

Styrelsen tog fasta på logemötets uppdrag att bjuda in



till ett logemöte i oktober, men strax efter utskicket av inbjudan ökade smittspridningen åter. Detta gjorde att så få av våra syskon anmälde sig att mötet fick ställas in.

I skrivande stund ser kurvan över nya smittade fall i vissa delar av landet lika brant ut som i mars och vi har ännu inte kunnat bestämma om vi kan genomföra en sammankomst vid årets Thanksgiving Day.

Bengt Olsson, LH

MSLER Sverige

Kära Vasavänner!

Förra gången jag skrev var vi inne i april och hade en fin vår och sommar framför oss. När vi nu kommit till slutet av oktober befinner vi oss fortfarande i en pandemi som nu tycks accelerera. Dock är naturen otroligt vacker. Jag och Einar har plockat massor av blåbär, lingon och svamp. Nu har Einar också bidragit med en älg som tar plats i frysen. Jag känner mig oerhört privilegierad.

Sjukvården är ansträngd, många av vår yngre sjukvårdspersonal är hemma med snu- viga och hostiga barn som inte

får vara på dagis. Jag är glad att jag som pensionär kan göra en insats genom att gå in och arbeta.

Pandemin gör det tungt för oss alla men många inom vår Orden är äldre och många dras också med sjukdomar. Det är nu ytterst viktigt att vi lyssnar på folkhälsomyndighetens råd.

Vi kan finnas hos varandra i tankarna men också telefonsamtal och kort m.m. Många av våra medlemmar är ensamma. Känner du någon som du kan uppmuntra med ett samtal? Eller kanske kan ge en hjälpande hand?

Våra sociala medier är också en kontaktslag. Jag använder Facetime där man pratar med varandra samtidigt som man ser varandra. En loge i DL12 i Kalifornien har provat att mötas via zoom, en metod som används mycket inom skolans värld.

Flera av våra loger har anordnat träffar utomhus med tipspromenader och fika. Det har spelats golf och boule m.m. Några loger har även träffats över en middag

och med någon underhållning. Här planerat för att göra det Coronasäkert. Vi saknar alla våra träffar med våra fina logemöten. Trots dessa tuffa tider för vår

Orden så har jag haft glädjen att skicka ut 50 medlemskit.

Under hösten har jag deltagit i våra svenska distrikts Exekutiva Råds (ER) möten. Här har framkommit att många av våra loger har det tufft då ekonomin knakar i fogarna. Vi är många loger som har haft en budget som balanserats av lotterier och en liten peng som lagts på kurtavgiften. Då vi nu inte kan träffas så slår detta väldigt hårt. Önskemål från loger i både norr och söder har kommit in till våra ER och även lämnats till Storlogen med önskan om lägre per capitaavgift.

Hur framtiden ska lösa denna pandemi har vi i dagsläget inget svar på. Vi hoppas att ett vaccin snart ska finnas på marknaden. Till dess får vi lyssna på de direktiv som ges.

Kära vänner, var rädda om er. Behåll kontakten med varandra. Viktigt är att ingen, vare sig tjänsteman eller med-



God Jul och Gott Nytt År
önskar

Maureen Bengtsson SLKL-Sverige
och Göte Bengtsson
Logen Småland nr 618, Jönköping

DISTRIKTS-
LOGEN
SÖDRA SVERIGE
nr 20
Vasa Orden av
Amerika
En svensk-amerikansk
vänskaps- och
kulturorganisation

Inbjuder till
Distriktsmöte
22 - 23 maj 2021

i Ljungby

lem, ska känna sig tvingad till möten som inte känns säkert för individen.

Jag och Einar Önskar er alla en

Fin Julhelg och ett Gott nytt År!



Connie Grön
MSLER Sverige



Även jag som redaktör önskar att alla Vasasyskon får en fin jul och ett hälsosamt 2121!
pia



Vasa Orden av Amerika
En svensk-amerikansk
vänskaps- och
kulturorganisation

**Distriktslogen
Norra Sverige nr 19**

Inbjudan till

Distriktsmöte

14-15 maj 2021

Vasakväll 13 maj 2021



Elite Grand Hotel
Norrköping

Distriktsloge Norra Sverige nr 19 vill tacka för allt gott samarbete under detta mycket märkliga år.

Vi önskar er alla fortsatt god hälsa, en riktigt GOD JUL och ett Lyckosamt GOTT NYTT ÅR 2021.

EXEKUTIVA RÅDET

Maggie Ahlin Thelin - Ann-Sara Liljebladh

Birgit Hellström - Barbro Hult

Charlotte Börjesson - Håkan Holmgren

Gun Särndahl



Manusstopp: 1 februari 2021

Manus (wordformat), gärna med foton (jpeg) som inte är inbakade i texten utan separata filer, skickas till redaktören:

Pia Norrman, Galonvägen 24, 168 73 Bromma eller piabromma@gmail.com (Logen Stockholm nr 589)

Redaktionskommitté: Greta Öhgren, Logen Stockholm nr 589 och Arne Lundin, Logen Filbyter nr 714

Ansvarig utgivare: DM Maggie Ahlin Thelin, Logen Bråviken nr 751