

Vasa Kärven



Distriktslogen Norra Sverige nr 19, Vasa Orden av Amerika
En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation

DM har ordet

Kära vasavänner och läsare!

En intensiv sommar har följts av en vacker höst som nu sakta övergår i vinter. Ute i våra loger är det fullt av aktiviteter. Jag önskar alla loger en aktiv höst med fina möten och trevliga efterkapitel.

Om ni tänker bjuda in presumtiva medlemmar så finns nu Gästlogen på vår hemsida. Den kan vara ett bra verktyg när man vill ge eventuella blivande vasamedlemmar inblick i



vad det innebär att vara med i ett Ordenssällskap.

I logerna jobbar nomineringskommittéerna med att färdigställa listan med nästa års tjänstemän och kommittéer. Om du som medlem känner att du skulle vilja göra en insats i din loge tag kontakt med någon i Kommittén. Tänk på att avgående tjänsteman eller någon annan i logen introducerar nya tjänstemän.

Distriktet har genomfört DD-utbildning i Göteborg 5-6 september. Fokus lades på genomgång av den reviderade gästlogen och den installationsritual som kommer att användas vid 2016 års installa-

tioner. Två intensiva dagar.

På lördagskvällen deltog vi i Logen Göteborgs Atlantloge. Deltagande distriktsdeputerade blev installerade. Stort tack till er som deltog dessa dagar. Härligt med engagerade deltagare och intensiva och kreativa diskussioner. DD är min förlängda arm till er ute logerna.

I norra distriktet är många mil mellan våra loger och det är svårt att besöka alla loger. Många loger har också logemöten samma kvällar. Om ni i logerna önskar att någon från ER ska besöka er så tag kontakt med oss för planering.

Forts... sid 2

Ungdomsutbyte

Peter Casseldagen har firats och uppmärksammats i Kisa sedan 1979, samma år som Kisa Emigrantmuseum (se bild nedan) öppnades. De första åren skedde firandet varje år, men från 2003 sker högtidligheterna vartannat år. Från 2009 är Peter Casseldagen en av höjdpunkterna i den av Kinda och Ydre kommuner arrangerade Amerikaveckan. Platsen för firandet är fagra Kisa Hembygdsgård!

Peter Cassel-dagen är ett gemensamt arrangemang



mellan Svenska Peter Casselsällskapet, Vasa Orden av Amerika, Logen Filbyter nr 714 i Linköping och Kisa/Västra Eneby Hembygdsgård. I år firades den 18 juli.

Ungdomsutbytet Sverige-USA var ett initiativ från Kisa Rotaryklubb, då man beslutat att starta Amerikaveckan 2009 och har fortgått sedan dess. Lions har varit delaktiga något år och Kinda Ydre Sparbank har varit delaktiga hela tiden. Rotaryklubben i Fairfield, Iowa, är fortfarande med men, då Lions i Kisa i år drog sig ur för att stötta andra projekt, sökte jag hjälp från Vasa Orden av Amerika. Långsiktigt i framtiden, vill vi skicka två ungdomar till Fairfield.

Informationen ovan kommer från Ann-Louise Södersten,

Forts... sid 2

Kalendarium:

- 10 november kl. 19.00 håller ER Skype-möte



Ur innehållet:

HM Margareta Ekenstam	2
Livstycket i Tensta.....	3
DD-konferens.....	4
Logen Gotland.....	5
Utflykt till Vadstena.....	6
Möte Storlogens ER.....	7
Logen Mälardrottningen.....	8

DM har ordet...

Under hösten har vi flera jubilerande loger. Logen Mälardrottningen är först ut och firar 85 år. Logen Filbyter firar sitt 40-årsjubileum med att bjuda in till stor fest - en fest som jag tyvärr måste tacka nej till då en familjehögtid kommer att firas i mitt hemland Danmark.

7 november har Logen Skövde bjudit in till Gåsmiddag och firande av sitt 65-årsjubileum. Samma dag firar Logen Vänersborg 90 år. Det är DL19 näst äldsta loge. Logen har tyvärr avböjt besök av Distriktsmästaren eller annan representant från Exekutiva Rådet. Ett underligt ställningstagande i en organisation som säger sig vara en kultur- och vänskapsorganisation.

Jag önskar alla medlemmar i jubilerande loger minnesvärda dagar och en framgångsrik framtid.

I dessa dagar kan jag inte undvika att tänka på alla de svenskar som lämnade Sverige för att söka sig en bättre framtid i USA. En tredjedel av vår befolkning valde eller kände sig tvingade att lämna sitt hemland. I dag möts vi dagligen i media och i vår närhet av människor som tvingas fly för sina liv från sina hemländer. Den stora skillnaden är att dessa människor flyr pga. krig. Detta har vi i Sverige varit forskonade från i modern tid. Samtidigt som jag är stolt över att leva i ett land där väldigt många människor försöker göra allt för att dessa människor ska få en tryggare tillvaro möts jag också av rapporter om nerbrända asylboende, då tyngs jag av skam över hur människor i nöd kan behandlas av medmänniskor.

Jag är stolt över att vara del av ett sällskap som står för Ädelmod, Sanning och Enighet, svårt att leva upp till men något att kämpa för.

Kära medlemmar! Tiden går fort och snart lackar det mot jul. Tack för allt nedlagt arbete

under 2015. Jag tillsammans med maken Einar önskar er alla En fridfull jul, ett gott slut och ett fint 2016!

*I Sanning och Enighet
Connie Grön
Distriktsmästare DL19*

Ungdomsstipendium...

ansvarig för arbetsgruppen för Amerikaveckan, Kisa.

En ansökan om bidrag för ungdomsutbyte i samband med Peter Casseldagarna i Kisa inkom till Distriktskassören. ER beslutade att lämna ett bidrag på 3500 kr. Motprestation var att ungdomarna skriver en artikel från utbytet som ska publiceras i Vasa Star och Kärven. Bidraget finansieras av medel från Brevmärkeskassan Ungdom.

Nedan följer Anna-Theresa Unger rapport från sin vistelse i Sverige. Det blir samtidigt en liten övning i det engelska språket.

Before the trip:

When I heard that I would be going on the Sweden Youth Exchange to Kinda I couldn't stop smiling. The fact that I would be going to Sweden, learning about the culture, and meeting new people couldn't sound like a better way to end my summer. When I started to pack my bag, I realized that I barely had any idea of what I would be doing in this country, or who I would be with. You could say I was a bit nervous, however, with the support of the Fairfield Rotary club, and the Facebook messages I had with Linnéa Damm I had a feeling that the trip was going to be one of a life time.

During the trip:

As soon as I arrived at the Linköping train station Dennis was there to greet us, which was the beginning to a great friendship. Later that day we also met Linnéa, Ann-Louise, and Lisa, who helped show Alex and I the beautiful district of Kinda.

During the trip I had such an incredible time, from conquering my heights at a high-ropes course, to fishing, to blueberry picking, to hiking, I enjoyed every minute. I met incredible people, and saw incredible sights. As the end of the trip neared Linnea, Dennis, Alex and I drove to the capital to see the bigger city, and suddenly the trip was over, and it was time to say my goodbyes.

As I walked away towards the train station all I could think was "Wow, I need to come back here soon." The community of Kinda was so kind to me, and everyone was so welcoming, and leaving was hard.

After the trip:

Going to Sweden has been one of the best experiences in my life. I cannot thank both the Fairfield, and Kinda Rotary, Ann-Louise, Lisa, Dennis, Linnea, and their families enough. Without their help I would have never been able to experience Sweden the way I did. I will never forget about the fun and amazing time I had in Sweden. Thank you all for everything, and I hope I can come back soon.

*Anna-Theresa Unger
Sweden Report.
September 7th, 2015.*

Presentation av DL19:s Hedersmedlem Margareta Ekenstam

Vasa Orden av Amerika kom att nästan helt prägla mitt liv mellan åren 1970 och 1991. Via familjen Fleetwood - Elsa och Eddie, dottern Christina - välkomnades jag generöst in i deras familjegemenskap och i Vasa Orden.

1970 recipierade jag i Logen Mälardrottningen nr 563 och blev 12 år senare under ett år dess ordförande, andra kvinnan på den posten. Den första var Elsa Fleetwood.

Vasakarriären fortsatte med medlemskap i vårt distrikts ER 1979 till 1991. Mitt uppdrag var



att vara en länk till projektet Årets Svensk-Amerikan.

Redan 1970, efter ungdomsklubben Tre Kronors resa längs USA:s hela västkust, blev jag involverad i stockholmsdelen av firandet av Årets Svensk-Amerikan. Mitt uppdrag blev att köra Buzz Aldrin med familj till alla festligheterna. Mellan 1970 och 1979 var jag "hjälpreda" åt Elsa Fleetwood i det omfattande programmet. Fick sitta med och lyssna när författaren Albin Widén, som fick programidén, Elsa Fleetwood och UD:s representant ambasadören Tore Tallroth hade sina diskussioner runt olika kandidater till utmärkelsen.

Från 1980 övertog jag Elsa Fleetwoods uppdrag och fram till och med 1987 höll jag i stockholmsprogrammets utförande i alla dess delar och små detaljer. Det var festprogram på Sollidenscenen, bankett på Grand Hotel, lunch på UD, buffetlunch i Stockholms stadshus, mottagning i amerikanske ambassadörens residens och sista dagen ICA-förbundets middag på Djurgårdsbrunn. Däremellan besök på olika institutioner och stiftelser som hade beröring med ÅSA:s verksamhetsområden.

Det underlättade verkligen att jag som lärare hade långt sommarlov. Förberedelserna för nästa år började redan i september med bokningar och

kontakter med sponsorer m m.

Dessa år med Årets Svensk-Amerikan, nio förberedande och åtta på egna vingar, var en fantastisk intressant och utvecklande tid, mycket tack vare det fina samarbetet med DM och ER. Deras förtroende gav mig styrka och det behövdes för det var högt tempo och många bollar i luften samtidigt.

Vid distriktsmötet 1981 valdes jag efter en spännande omröstning till en av tre delegater till Storlogemötet i Seattle följande år. Det stora äventyret inleddes med att jag av SM Andrew Wendell utsågs till mötets bitr. CM, precis som vår nuvarande DM Conny Gröön.

Man fick fladdra fram och tillbaka utförande diverse uppdrag. Det var oerhört varmt och fläktandet i min långklänning glädde delegaterna på min sida av salen, fick jag veta.

Mötets sista dag (min 35-årsdag!) valdes jag in i Storlogens Exekutiva Råd som representant för Sverige och efterträdde därmed Karl-Erik Forssander från DL20, som under åtta år var Sveriges första representant. Samtidigt fick vi vår första kvinna på posten som SM, Alice L Carlson.

Nu startade en 8-årig rundresa i Vasa-land. Den tog mig till många olika platser och avslutades i San Fransisco, där Storlogemötet 1990 hölls och mina två perioder var slut. ER-mötena innebar intensiva mötesdagar, som ofta slutade sent. Vi var inte bara "instängda" i hotellets konferensrum utan fick också uppleva vasa-syskonens storartade gästfrihet och många roliga utflykter och arrangemang för vår skull. Vi fick verkligen royal treatment.

1988 firades 350-årsminnet av vår forna koloni New Sweden, både i New York och i Delaware. Vårt ER-möte det året blev i New York just för att rådets medlemmar var inbjudna att följa kungaparets deltagande i firandet. Sent ska jag

glömma, när HMS Carlskrona gled in mot kajen med mannadreling och kungaparet på däck. Flodbåtarna, som eskorterade, sprutade gula och blå vattenstrålar högt upp i skyn och bredvid oss på kajen stod arméns musikpluton och spelade så det stod härliga till. Där stod också en mycket stolt svensk flicka från DL19.

Bland alla festligheter vi fick vara med om, var konserten till Birgit Nilssons ära i Carnegie Hall oförglömlig. Fast det är klart att en musikalärare säger så.

Åren i Storlogen med intressanta arbetsuppgifter präglades för det mesta av gott samarbete och gav mig riktigt goda vänner. 1991, då jag avgick ur distriktets ER, blev jag utsedd till Hedersmedlem. Ett för mig oväntat men djupt glädjande kvitto på att jag hade varit med om något fantastiskt och i någon mån gjort något väsentligt för Orden. Har aldrig strävat efter att få de uppdrag jag haft. De har erbjudits mig och jag har tagit ett djupt andetag och tagit steget. Sammantaget har mina år i Vasa Orden gett mig otroligt mycket, som jag inte nog kan tacka för.

*I Sanning och Enighet
Margareta Ekenstam,
HMDL19, fd MSLER*

Livstycket i Tensta den 26 augusti

Möte med Birgitta Notlöf, en sann eldsjäl.

Vi, nio medlemmar och gäster i Logen Mälardrottningen nr 563, möttes i Tensta för ett studiebesök på Livstycket. Verksamhetschefen Birgitta Notlöf berättade om verksamheten, och vilken berättare!! I en och en halv timme höll hon oss trollbundna med sina visioner, anekdoter, skaparkraften och kärleken till människor.

Allt började med att Birgitta arbetade med SFI (svenska för invandrare), men tyckte att det gick trögt. Kvinnorna, för det var invandrarkvinnor det

gällde, lärde sig väldigt lite och långsamt. Birgitta förstod då att två kurskvällar i veckan inte förslog, då kvinnorna den övriga tiden pratade sitt modersmål. De fick ingen chans att träna svenska i det verkliga livet. Hennes idé blev att erbjuda svenskundervisning och att lära sig ett hantverk samtidigt. Livstycket drog igång och året var 1992.

Full av entusiasm, men med en mager plånbok, började arbetet. Hela tiden har undervisningen bedrivits i projektform där grupperna studerat olika delar av samhället, ritat och beskrivit sina upplevelser, lärt sig orden till och jämfört med sina egna erfarenheter.

Deras teckningar har blivit till mönster, som tryckts upp och sedan förvandlats till inredningstyger, kläder, väskor, servetter m m. Projekten avslutas vanligtvis med en utställning och Hallwylska museet, Nordiska museet och Stadsmuseet är några av de institutioner de samarbetat med.

Från början var det många välutbildade kvinnor från bl a Iran och Chile som deltog, medan det idag är ca 25% analfabeter bland eleverna. Det ställer ju andra krav och ett projekt blev då att låta analfabeter skriva en bok för analfabeter. "Vi dricker te och lär oss e" heter boken och den fick Kungliga Bibliotekets pris för "Årets vackraste bok" på Bokmässan, när den kom ut. Även EU gav den pris och inbjöd Birgitta till Bryssel för en utställning och föredrag.

Idag drivs Livstycket av en vänförening och Livstycket Produktion AB tar hand om den kommersiella delen, införskaffande av material och försäljning m m. Livstycksmönstret har blivit deras ansikte utåt, en symbol för kvinnosolidaritet och kraft. Målet är att deltagarna ska återerövra sin självkänsla och kunna försörja sig själva.

Gå in på deras hemsida, www.livstycket.se och se på deras fantastiska mönster och läs historierna bakom.



Vår KL Karin Wathne Berglund och Birgitta Notlöf

"Jag har alltid haft så roligt" sa Birgitta när hon berättade om deras studiebesök, invandrarkvinnornas middagar, julmarknaden i Tensta, Drottning Silvias besök då alla var klädda i sina finaste dräkter från hemlandet, men även berättelserna om alla kontakter med myndigheterna, oron inför nästa års finansiering, lokaler m m har gett tillfredsställelse. Dessutom har Birgitta haft förmågan att skaffa duktiga medarbetare. Hon betonade professionaliteten, att alltid ta arbete och människor på allvar, locka fram den inneboende kraften och glädjen av att vara tillsammans. Man skulle önska att all SFI-undervisning kunde organiseras på liknande sätt.

Text och foto: Greta Öhgren
Logen Mälardrottningen nr 563



Fr. vänster: Karin Wathne Berglund, Britt Weber, Christina Syrén Bergman, Monica Casserberg, Else-Mai Wiren, Birgitta Westerlund, Pia Norrman och Marthine Elfwin.

DD-konferens

Lördagen den 5 september samlades 17 distriktsdeputerade i Göteborg för utbildning. Efter gott kaffe med tillugg var alla beredda att starta. DM Connie Grön inledde med en presentation av kursen och hälsade alla välkomna. Som ett trevligt inslag visades ett foto av Ostindiefararen Göteborg. Årets Svensk-Amerikan Emily Tepe från Wilmington, Delaware, fick uppleva en resa på detta historiska fartyg och

Utnämnda DD 2015-2017



För Logen	DD	Från Logen
452 Göteborg	Morgan Andersson	702 Kongahälla
471 Vänersborg	Gunnar Gustafsson	702 Kongahälla
563 Mälardrottningen	Barbro Hult	751 Bråviken
589 Stockholm	Roger Axelsson	626 Skövde
619 Engelbrekt	Ulla Sand	563 Mälardrottningen
624 Gotland	Connie Grön	DM DL19, Lidköping
625 Hjälmaren	Britt-Marie Karlsson	619 Engelbrekt
626 Skövde	Elsa Axelsson	636 Lidköping
632 Karlstad	Einar Savolainen Grön	636 Lidköping
633 Eskilstuna	Britt Mörck	619 Engelbrekt
636 Lidköping	Ulla-Britt Essgren	452 Göteborg
638 Uddevalla	Berit Boqvist	745 Knallen
644 Mellerud	Charlotte Börjesson	452 Göteborg
646 Enköping	Kurt Thelin	751 Bråviken
656 Kristina	Rigmor Jonsson	626 Skövde
673 Härnösand	Rolf Öhgren	563 Mälardrottningen
697 Järbärarna	Yngve Karlsson	619 Engelbrekt
702 Kongahälla	Birgit Lindblad	452 Göteborg
714 Filbyter	Hans Liljebladh	751 Bråviken
745 Knallen	Lilian Julin	702 Kongahälla
751 Bråviken	Rolf Knutsson	625 Hjälmaren
762 Vadstena	Arne Samuelsson	714 Filbyter

Anm. red: av utrymmesskäl har jag ändrat hur lokallogernas namn skrivs.

besökte bl a Svenska Migrationscentret i Karlstad i juli 2015. Vi fick också lyssna på en låt från Emilys senaste album. DM Connie hade varit med på festigheterna i Karlstad och berättade hur hedrad Emily var över sitt pris och hur mycket det svenska arvet betydde för henne.

Kursen fortsatte med att FDM Einar Savolainen Grön presenterade förslag på omar-

betade ritualer för gästloge och installation av tjänstemän.

Lördagen avslutades med att besöka Logen Göteborgs sedvanliga Atlantloge. Under logemötet invigde också DM Connie alla närvarande blivande Distriktsdeputerade.

Efter logemötet samlades Vasasyskon till en gemensam måltid. För underhållningen stod det sjungande och spelande paret Refräng & Co.

Gamla kända melodier sjöngs och spelades. Under glada och trevliga former avslutades sammankomsten.

På söndagen blev det övning av ceremonier, vilka endast avbröts av en god lunch och kaffe, som Ola Hansson ordnat. Kl. 15.00 avslutades kursen och alla lämnade den vackra logesalen med nya kunskaper och nya kontakter från alla delar av Sverige. En trevlig kurs i Vasanda var till ända.

LH Birgit Lindblad
Logen Göteborg nr 452

Logen Gotland nr 624 Boule

Bro medeltida kyrka, belägen ca 1 mil norr om Visby, är unik i sitt slag. I tornets västra del finns nämligen en trädstock inmurad som förstärkning av tornet, och av denna stock sticker själva roten ut ur väggen. Denna förstärkning gjordes troligtvis redan då tornet uppfördes på 1200-talet.

Vid kyrkogården har man på senare år anlagt bouleanor och där träffades ett tiotal vasasyskon en solig torsdagsmorgon för att göra upp om årets mästerskap. Särskild tävlingsledare var inkallad, och lottning verkställdes enligt modellen "monrad". Exakt hur detta system fungerade var inte helt lätt för den oinvigde att ta till sig, men matcher blev det under gemytliga former.

Efter två omgångar togs det paus för kaffe och kaka och sen fortsatte det med ytterligare två omgångar. De fyra bästa spelade sedan slutspel och finalen kom att stå mellan fjolårsvinnaren Leif Svensson och alltid pålitlige Roland Hedqvist. Roland drog här längsta strået och vi fick ett nytt namn att gravera in i vandringspriset.

Boulevinnare

1. Roland Hedqvist
2. Leif Svensson
3. Göte Dahlberg
4. Barbro Björkander
5. Anita Stilå

Årets golfmästerskap avgjordes på Gotska GK i Visby, belägen alldeles vid Visby flygfält. (När JAS-planen drar iväg är det klokt att hålla för öronen). Fjölärs-vinnaren Erland Ljunggren var förhindrad att vara med på grund av sjukdom, och i hans ställe var det Bengt Sävbank som höll i trådarna.



Tävlingen spelades som slaggolf i herr- och damklass, med lägsta nettoscore som vinnare av vandringspriset. Banorna var i toppskick och resultaten blev bra, dock inga "sänkningar". När alla sex bollarna kommit i mål och scorekortet kontrollräknats, visade det sig att Birgitta Munthe vunnit damklassen och Leif Karlsson herrklassen på samma antal slag, 70. Leif hade dock lägre hc och tog därför inteckningen i vandringspriset.

Alla hade ombetts att ta med något litet till prishbordet och detta hade hörsammats över förväntan; priserna räckte till samtliga 23 deltagare, och de som blev över lottades ut.

Damer

1. Birgitta Munthe - 70
2. Gunn Scherwall - 71
3. Jonna Ek-Engström - 71
4. Elisabeth Martinsson - 73
5. Birgitta Karlsson - 75

Herrar

1. Leif Karlsson - 70
2. Bo Jacobson - 71
3. Christer Martinsson - 72
4. Sören A:son-Utas - 72
5. Rolf Enström - 73

Rolf vann dock tävlingen om "närmast hål på nian", hans 8,23 meter räckte gott och väl. Han var nämligen den ende som lyckades pricka green(!)

Bo Jacobson

PS Logen Gotland nr 624

Kulturutflykt söndag den 6 september

Vid Kajsaporten i Visby mötte ett 40-tal Vasasyskon upp för att med buss uppleva en hemlig



Åsa Ardin-Kedja flankeras av Cristina Malmqvist och Barbro Björkander

bussresa som vår KL Cristina Malmqvist tillsammans Barbro Björkander och Christina Ahrling planerat. Det enda vi inte planerat var det regniga vädret utanför bussfönstret, men inne i bussen fanns det bara glada miner, inte minst under frågesporten.

När första stoppet på resan inträffade var det Burs som stod för kulturen. Efter lite letande i Burs hittade vi fram till det vackert belägna Sojdemuseet där Ingegerd och Märten Wessberg tog emot oss paraply- och regnklädda Vasasyskon. Märten berättade intressant om museet och dess tillkomst. Deltagarna fick även lära sig hur man framställer tjära. I de små bodarna finns bruksföremål från forna tider.

Resan fortsatte till fattigstugan, också i Burs. Ingalill Nyberg berättade om levnadsförhållanden och forna tiders sociala förhållanden. I vedboden strax intill, som nu är skolmuseum, satt före detta folkskolläraren Märten Wessberg. De närvarande fick en fin undervisning om skolmuseets tillkomst, satt stilla i bänkarna, lyssnade uppmärksamt och tackade med applåder för den givande lektionen.

Under lunchpausen läste Ingalill Nyberg upp nedskrivna tankar som hennes dotter satt på pränt, när hon guidade i

fattigstugan en sommar "Om väggar kunde tala". Ett underbart dokument som bör bevaras i fattigstugan.

Minnenas Museum i Garda hos Åsa Ardin-Kedja blev målet för nästa kulturstopp. För Åsa och besökare är gården ett levande museum som vill visa en släkts arbete för överlevnad under flera århundraden. I alla hörn på gården finns minnen kvar, gamla redskap, hemvävda mjölsäckar, lakan till sängarna finns i byrålådorna, dokument och berättelser om släktens livsöden, bland annat om utvandring till Amerika. I gamla ladan finns Åsas konstateljé.

Vi tackade för oss och reste vidare. Nu kom "otendagen". Kaffe vid Ardrebo Café fick avsluta resan och vi tackade varandra för kulturresan i glada Vasasyskons gemensamma anda.

*Barbro Björkander
Logen Gotland nr 624*

Utflykt till Vadstena den 12 september med Logen Bråviken

Med en lite tveksam sol samlades 17 vasamedlemmar vid Svartåns rastplats strax norr om Mjölby där vi fikade. Vårt mål med egna bilar var denna gång Vadstena. Kl 11.00 träffades vi framför Hospitalsmuseet. Vår guide berättade på ett fängslande sätt om den rike mannen Märten Skinnare,



Första guidningen utanför Vadstena hospitalsmuseum. Märten Skinnares hus i bakgrunden

som hade bott i ett hus intill Hospitalsmuseet på 1500-talet. Han var initiativtagare till att ett sjukhus byggdes på platsen.

Därefter slussades vi in i museet, där vi bl a kunde ta del av allehanda hemska pino-redskap som hade använts i äldre tider och framåt när man trodde att sinnesjuka var obotbara och bara kunde lugnas.

Lunchen intogs på Folkhögskolan i Vadstena. Därefter var det lite egentid till nästa punkt som var guidning av Claes Westling på Landsarkivet, som är inrymt i Vadstena slott. Han började redan ute på slottsgården och berättade om själva slottet och dess historia. Därefter gick vi in i Landsarkivet. Med stor entusiasm informerades vi med bilder om syftet med arkivet, hur det är uppbyggt med olika typer av handlingar samt hur många kilometer de hade av de olika arkiven. Totalt rör det sig om 60 km hyllängd motsvarande sträckan Linköping-Vadstena.

Vi tog oss sedan ned i arkivet och som exempel gick vi in i en del där kyrkoböcker från 1600/1700-talen fram till nutid från några östgötaförsamlingar förvarades. Claes visade oss några arkivhandlingar och fick många frågor av oss Vasamedlemmar som vi fick svar på.

När vi skildes åt på slottsbacken kunde vi konstatera att det hade varit en intressant dag

och skapligt väder hela dagen.

*Una Jerlock
Logehistoriker*

Möte med Storlogens Exekutiva Råd, 22-25 september, Cromwell, Connecticut

Tiden för vår resa var 20/9-5/10. Detta möte var det första efter Storlogemötet 2014, med det nya Exekutiva Rådet. Ett antal medlemmar var med sen förra terminen (5 st), fem var nya medlemmar! Själv ingick jag i två kommittéer, "Constitution and Membership Committee" och alla kommittéerna hade långa och givande diskussioner om sina uppgifter, som sedan skulle redovisas, för att sedan tas beslut om.

Vi började mötet på tisdagen den 22 september och avslutade det på fredagen den 25 september; började kl 8:30 varje dag och slutade kl 17:00, utom sista dagen då vi var klara kl 13:00. Under dessa dagar diskuterades ett antal frågor som sen renderade i att ett antal motioner skall skrivas inför Storlogemötet 2018, bland annat skall arbetsordningen för Lokalloge i USA/



Ulf Alderlöf, MSLER Sverige

Kanada förenklas. Detta gäller inte Sverige då vi har en egen godkänd. Men även i Sverige har en arbetsgrupp från DL19 och DL20 bildats för att se över denna för framtiden!

Det kommer en motion om hur man bildar "Vasa Clubs". Det fanns en motion om detta som blev godkänd vid Storlogemötet 2014. En motion om hur val av Tjänstemän vid Distriktsmötena skall genomföras kommer upp vid nästa Storlogemöte. Förslaget är att kopiera det som gäller vid Storlogemöte!

Jag tog upp ett förslag om att ta bort Yttre vakt vid Distriktsmöten, men detta blev nedröstat; det är upp till varje DL att välja eller utnämna vakter!

Vi gjorde också en del "Housekeeping" i Konstitutionen som inte påverkar denna i grunden! Motioner om ändring i arbetsuppgifter för Storlogesekreteraren, ändras till det bättre för dennes del!

Det talades mycket om att värva nya medlemmar, hur man skall få in nya och behålla nuvarande! En kommitté tillsattes för att titta på detta men det är upp till varje loge att jobba med denna fråga eftersom de har det lokala perspektivet!

Sen Storlogemötet 2014 har vi tappat ca 4% av medlemmarna. Denna trend måste brytas!

Det pratades mycket ekonomi i Finanskommittén, mycket av detta berör mest USA/Kanada och de fonder som finns där. Något som kommer att diskuteras fram till Storlogemötet är kostnaden för Vasa Star - den tar drygt 40% av totala budgeten. Någon form av beslut tas om detta 2018, tror jag! DL 20 hade fyra motioner om ändring i

DL-stadgarna, inte i Konstitutionen - alla godkändes! Det var en del mer som kom upp, men jag har valt att ta det som jag tycker är relevant information.

Efter detta möte deltog jag och hustrun i DL Connecticut Nr 1 Distriktsmöte på lördagen med bankett på kvällen. På mötet överlämnade jag DL 19/ DL20 standar till den nyvalde Distriktsmästaren!

På söndagen besökte vi Vasa Park Little Rhody, i Rhode Island och dess 50-årsfirande. Det var en liten, men fin park. Där bjöds det på underhållning och senare middag, till en kostnad av \$25. På måndagen körde vi mot Midlothian, söder om Chicago med en övernattnings på vägen, för att hälsa på Vasavänner. Där stannade vi i två nätter.

På torsdagen ställde vi färd- en mot New Jersey där vi skulle bo hos Vasa-vänner i Vasa Park. På fredagen deltog vi på den sedvanliga fredagsmiddagen, där vi träffade både nya och gamla Vasa-vänner. På lördagen deltog vi i det årliga Smörgårdsbordet. En mycket trevlig kväll med underhållning av bl a "Smörgårdsbandet" som leds av Jeanne Widman, tidigare Årets Svensk-Amerikan och dotter till den svenske drag- spelaren Walter Eriksson. Även här träffade vi många nya och gamla Vasa-vänner, som alla hälsade hem till Sverige! Vasa Park i New Jersey är väl värt ett besök om ni är i närheten!

På söndagseftermiddagen reste vi tillbaka till Sverige, efter två veckors vistelse i USA!

Vi önskar alla Vasa-vänner en GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

*I Sanning och Enighet
Ulf o Ingegerd Alderlöf
MSLER Sverige*

Logen Mälardrottningen nr 563

Det är höst nu och första loge-

mötet hölls fredagen den 25 september. Så roligt att träffa alla igen. O Rolf Öhgren hälsade all hjärtligt välkomna och speciellt medlemmar från Logen Stockholm nr 589. Då de inte hade eget logemöte passade ett antal av deras medlemmar på att besöka vårt möte, vilket vi alla verkligen uppskattade.

Första punkten på dagordningen var parentation. Vår käre Ruben Bergman avled i våras och vi känner en stor saknad efter honom. MM Elisabet Brander avslutade ceremonin med att sjunga Memory och vi kommer verkligen att minnas Ruben och allt vad han gjort för logen. Sedan hedrade vi nyligen avlidna Marianne Hjulström, från Logen Stockholm, med en tyst minut.

Från sorg till glädje, för där- efter recipierade Anette Karlsson. Hjärtligt välkommen till



*BCM Ulla-Britta Nygren, vår nya medlem
Anette Karlsson samt CM Marthine Elfvin*



God Jul och Gott Nytt År!

tillönskas alla Vasa-vänner!

Manusstopp: 1 februari 2016

Manus (wordformat), gärna med foton som inte är inbakade i texten utan helst separata, skickas till redaktören:

Pia Norrman, Galonvägen 24, 168 73 Bromma eller
piabromma@gmail.com

Redaktionskommitté: Greta Öhgren, Logen Mälardrottningen nr 563 och Arne Lundin, Logen Filbyter nr 714

Ansvarig utgivare: DM Connie Grön, Logen Lidköping nr 636